

ΔΙΠΛΟ

PR 2ος 1981

1227



ΤΑΣΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ



8/10

Τ. Σωτηρίου

9-23 Νοεμβρίου 1981

GALERIE ΖΥΓΟΣ, ΟΔΟΣ ΙΟΦΩΝΤΟΣ 33, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 72.92.72
Κάθε μέρα 10-2 και 6-10. Τις Κυριακές 11-2

Γεννήθηκε στή Λιβαδιά. Μιά πόλη μέσα στὸν κάμπο, ἀντίκρυ στὸν Παρνασσό. Τὴ θάλασσα, ποὺ δὲν λείπει ἀπὸ κανένα σχεδὸν ἔργο του, τὴν πρωτεῖδε στὰ ἔντεκα χρόνια του. "Ως τότε τὴν ἐφτιαχνε δπως τὴν ἔβλεπε μὲ τὴ φαντασία του. Κάπως ἔτσι τὴ ζωγραφίζει καὶ τώρα. Πέρασε τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του σ' αὐτὴ τὴν ἐπαρχιακὴ πόλη, μέχρι πούρθε ὁ πόλεμος καὶ ἡ οἰκογένειά του κουβάλησε στὴν πρωτεύουσα. Κατοχὴ καὶ πεῖνα τὸν βρήκανε 14 χρονῶν. Μοιράστηκε μὲ τὸ φτωχὸ λαὸ τῆς πατρίδας μας δла τὰ βάσανα. Στὰ 15 τοῦ μιλήσανε γιὰ λεφτεριὰ καὶ τὸν μάθανε νὰ χαράζει στὸ λινόλεουμ τὸ ὅραμά της. Τὰ πρῶτα ἔργα του ἦταν στάμπες καὶ γραψίματα γιὰ τὶς προκηρύξεις τῆς Ἀντίστασης. "Υστερα, σὰν περάσανε κατοχὴ καὶ μετακατοχικὲς περιπέτειες, ὁ Τάσος Ζωγράφος ἄρχισε νὰ δουλεύει στὰ σκηνογραφικὰ συνεργεῖα, πότε σὰν ζωγράφος, πότε σὰν μπογιατζῆς. Ἀργότερα εἰδικεύτηκε στὶς πλαστικὲς κατασκευές. Δουύλεψε σ' δла τὰ θέατρα καὶ μὲ δλους τοὺς σκηνογράφους. Αὐτὸς ποὺ τοῦκανε ξεχωριστὴ ἐντύπωση ἦτανε ὁ Γιάννης Τσαρούχης. Μὰ καὶ κεῖνος ξεχώρισε τὸ νεαρὸ (τότε) Ζωγράφο καὶ τὸν παρώτρυνε νὰ ζωγραφίζει. "Ο Τάσος ὅργησε ν' ἀκολουθήσει τὶς συμβουλὲς τοῦ «δάσκαλου». "Ἐφτασε στὰ 45 του καὶ τότε ζωγράφισε. Πρώτη ἀτομικὴ του ἔκθεση στὸ «Ζυγό», τὸ 1979. Ἀπὸ τότε ἔκανε ἄλλες δύο. "Η σκηνογραφικὴ δουλειὰ τοῦ Ζωγράφου, ποὺ σήμερα εἶναι γνωστὸς σκηνογράφος, ἔχει προσωπικὸ χαρακτήρα, ποὺ τονίζεται ἀπ' τὴν ἔντονη παρουσία τῆς ζωγραφικῆς του. Μιᾶς ζωγραφικῆς ποὺ σκύβει μὲ σεβασμὸ στὴ λαϊκὴ παράδοση καὶ τὴν προεκτείνει μὲ ἔντεχνο τρόπο.



Ήξερα τὸ σκηνογράφο Ζωγράφο. Ἀπὸ χρόνια τριάντα περίπου τὸν ξέρουν ὅλες οἱ φάσεις τοῦ ἐλληνικοῦ κινηματογράφου. Δὲν ήξερα δὲ τὴν ήξερα καὶ τὸ ζωγράφο Ζωγράφο. "Οχι γιατὶ ὑπάρχει σὲ ἄλλους παλιότερους, ἀλλὰ γιατὶ τὶς εἰκαστικές του ἀναζητήσεις — ἔντεχνη προέκταση τῆς λαϊκῆς παράδοσης — τὶς ἔχω δινειρευτεῖ, τὶς ἔχω γυρέψει στὶς δικές μου εἰκαστικές ἀναζητήσεις. Γοργόνες, ἀκροκέραμα, σουρεαλιστικές διαφυγές καὶ μνῆμες, στοιχειωμένες μέσα του καὶ μέσα μου: Ζωγραφικὴ προέκταση ἐνὸς σκηνογραφικοῦ δινείρου.

*

"Ο, τι εἶδα μὲν ἔθελξε, ἀλλὰ δὲν μὲν ἔξαφνιασε. Μὲ ταξίδεψε διμως. Σὲ μιὰ ζωγραφικὴ θάλασσα. Τὸ καράβι παλιό, γεμάτο ἀκροκέραμα, τελάρα ποὺ δύομάζονται παλιὰ νεοκλασσικά, κιτρινισμένες κάρτ ποστάλ «εὐτυχῆτε», «καλημέρα σας», ἔρωτες ποὺ πετᾶνε σὲ παιδικούς οὐρανούς, γαλάζιους πάντα.

*

Κοιτάω τὸ Ζωγράφο ἀκουμπισμένο στὴν ἄκρη ἐνὸς πίνακα μὲ καβαλλάρηδες — καλὴ παρέα, Κολοκοτρώνη, Βελουχιώτη, Μακρυγιάννη —, σὰν νᾶναι ὁ τελευταῖος ἀπὸ τοὺς καβαλλάρηδες, προέκταση τοῦ πίνακα.

Χαμογελάει.

Κοιτάω τὰ κουτιὰ ἀπὸ τὴν τελευταία μου ταινία «Ο Μεγαλέξανδρος». Θέλω νὰ τοῦ πῶ:

Ἄλλάζουμε;

ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ