

665
PL ANT 1972



1972

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Χρυσούλα Αγτωνοπούλου γεννήθηκε στὸν Πειραιά. Σπούδασε ζωγραφική στὸ ἔργαστηριο τοῦ Πάνου Σαραφιανοῦ. Ἐξέθεσε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Πρακτορεῖο Πνευματικῆς Συνεργασίας τὸ 1968 σὲ δμαδικὴ ἔκθεσι. Τὸ 1969 συμμετέχει στὴν 10η Πανελλήνιο ἔκθεσι στὸ Ζάπειο καὶ σὲ δμαδικὴ ἔκθεσι τῆς Ἑλληνο-Ἀμερικανικῆς Ἐνώσεως. Τὸν ἕδιο χρόνο γίνονται δεκτὰ ἔργα τῆς στὴν Διεθνὴ ἔκθεσι Σύγχρονης Τέχνης στὸ Μοναχό. Τὸ 1970 πραγματοποιεῖ τὴν πρώτη ἀτομικὴ τῆς ἔκθεσι στὴν Γκαλερί «Νέες Μορφές». Τὸ 1971 συμμετέχει στὴν 11η Πανελλήνιο ἔκθεσι στὸ Ζάπειο. Η παροῦσα ἔκθεσις μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «ἄνθρωπος: βαθειὰς ἡ πηγὴ» δίπως θὰ τὸν ηθελε ἡ ἴδια εἶγαν αφιερωμένη στὴν μνήμη τῆς.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

‘Η Ζωγράφος άποῦνσα. Ταξιδιώτισσα τοῦ ἄπειρου χώρου — τρεῖς μῆνες τώρα. Τής ζωντανῆς παρουσίας της ἡ ἀκτινοθολία, δὲν γίνεται νὰ μᾶς ὀδηγήσει στὸ δύστο τοῦ κόσμου της: μαρτυρία του ἡ Ζωγραφικὴ ποὺ μᾶς κυκλώνει...’

Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ξεχάσουμε πώς δὲν θὰ ὑπάρχει ἀπόκριση, πώς τὸ χέρι ποὺ ἐδημιούργησε, μᾶς ἔχει ἀποχαιρετήσει.

Θά είχαμε ἄραγε τὴ συντριβὴ τοῦ ἀναπάντητου θεωρώντας δ.τι μᾶς ἀφορεῖ, ἢν δὲν γνωρίζαμε;

‘Η Ζωγραφικὴ τῆς: τὸ θαυμάσιο καὶ πικρὸ ἀπόσταγμα μιᾶς πυκνῆς περιληψῆς μὲ κεφαλαία. Τὸ πάθος γιὰ τὴ Ζωή! Ὁ ἔρωτας, ὁ γάμος, τὰ παιδιά, ἡ Ζωγραφικὴ — μιὰ χοῦφτα μέρες, μιὰν ἀγκαλιά ὥρες. Κάθε λεφτό σὰν πρώτο, κάθε δευτερόλεπτο σὰν τελευταῖο. Στὸ χτύπο, ἡ ἐλπίδα. Στὸ ρυθμὸ του, ἡ ἀπειλὴ — ἀπὸ τὴν αὐγὴν ὁκόμη τῆς μεγάλης ἡμέρας χωρὶς δειλινό, δημοσίας στάθηκε ἡ Ζωή της. Ἀπὸ τὰ τέσσερά της χρόνια, ὅλα σύντομα, λαχανιστά, δευτερόλεπτα κυνηγήμενα ἀπὸ τὸ μέγα ἔχθρο. Καὶ μαζὶ μεγενθυμένα — συμπυκνωμένος χρόνος ἡ διάρκειά τους, ἀκριβῶς γιατὶ δὲν ὑπόσχονται τὴν θεβαιότητα τοῦ αὔριο.

Πόσο μεγάλα εἶταν αὐτά τὰ δευτερόλεπτα τῆς Ζωῆς της, πόσα βιώματα μπόρεσαν νὰ πυκνώσουν, στὴν ἐλάχιστη χρονικὴ ὑποδιαιρέσῃ τους, τὸ μαρτυράει ὁ τρόπος ποὺ Ζωγράφισε, αὐτὴ ἡ κοπέλλα: καρδιακὴ ἀπὸ παιδάκι μὲ μιὰ τομὴ πάνω στὴν καρδιά τῆς νειότης της, καθὼς τῆς είχαν κάνει στὰ δέκαεννιά της χρόνια τὴν πιὸ σοθαρή ἐγχείρηση ποὺ εἶχε ποτὲ γίνη ἐδῶ.

Γιά τοῦτο δὲν γίνεται νὰ νειώσουμε τὴ Ζωγραφικὴ τῆς Χρυσούλας. Αντωνοπούλου χωρὶς αὐτὴν τὴν ἐννοια τῆς διεύρυνσης καὶ τοῦ βάθους, ποὺ τῆς εἶχε δώσει ἡ ἀξία τοῦ χρόνου ἐντός της.

Αὐτὸς καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ πρώτα βήματα στὴν τέχνη δὲν εἶναι αὐτά τοῦ ἑραστεχνικοῦ ἀλφάθητου, πρόσθεση καὶ ἀφαίρεση στὴν Ζωγραφική. Είναι σταθερά ἐλεύθερα κι’ ἐπίγνωτα βήματα ἀνθρώπου πού τὰ ἔσκαψε βαθειά του, ἡ ἐμπειρία τῆς ἐντονης

ἐσωτερικῆς Ζωῆς.

‘Οταν στά 1965 γυρίζει μὲ τὴν ἀπελπισία στὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία καὶ τοὺς γιατρούς, ἐρχεται νὰ ζητήσει λύτρωση στὴ Ζωγραφικὴ μὲ μιὰ ἐνοτικτώδη θεβαιότητα: γιὰ τὸ πῶς αὐτὸς ἡταν ὁ μόνος σίγουρος τρόπος τῆς δικῆς της συνέχειας.

Τὸ πῶς ηταντυχερὴ ποὺ διάλεξε τότε τὸν Πάνο Σαραφιανό δάσκαλο, βοήθησε νὰ ἐπιβεθιαωθῇ σωστὴ ἡ πηγὴ ποὺ πρὸς αὐτὴν στράφηκε ἡ ἐπίκλησή της.

Στά 1969, στὴν πρώτη ἀτομικὴ τῆς ἔκθεσι, ἡ ἐπικλησι αύτὴν πρὸς τὴν ἄσωστη δύναμη ποὺ ἐκρύβει ὁ ἐσωτερικός της κόσμος εἰχει εισακουσθή.

‘Απὸ τὰ πρώτα της ἔργα δὲν ἡταν ἡ ἑρασιτέχνης μὲ τὴν ἀπλὴ εύαισθησία ἐμπρὸς στὸν φυσικὸ κόσμο. Ἄλλα ἡ Ζωγράφος ποὺ ψηλάφησε τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τοὺς σκοτεινοὺς διαδρόμους τῆς ἐγκάρσιας συγκίνησης. Οὔτε τοπίο, οὔτε λουλούδια, οὔτε νεκρὴ φύση. Ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸν πέρασε στὸν ἀνθρωπο, γιὰ νὰ θρῆ τὸν κόσμο, νὰ κρατηθῇ στὸν κόσμο. Ἡ μορφὴ, τὸ ἀποκαλυπτικὸ έάνοιγμα τοῦ χαρακτῆρα ἡ τῆς συγκίνησης σ’ αὐτὴν, κυριάρχησε στὰ θέματά της. Κι’ ἀκόμη οἱ ἀστριστες φόρμες ποὺ καθώρισαν τὸ συναίσθημα — ἀφορμὴ καὶ πυρήνα τῆς συνθετικῆς δημιουργίας — ἔγιναν μετάγγιση τῆς ψυχικῆς της διάθεσης.’ Ο ἑρεθισμός τῆς παραστατικῆς ἐννοιας δὲν ἡταν γιὰ τὴν Ζωγράφο ὅλο ἀπὸ ἔνα πέρασμα. Μέσα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό σχῆμα τῶν πραγμάτων (ἀβίαστα, χωρὶς πρόθεση ἡ σοφίας ὑπαγόρευση) «δῆλθε» στὸ ἐσωτερικό τους νόημα.

Βασανισμένη ἀπὸ ἔνα «γιατί» τραγικό, ἀνίχνευε πάνω στὰ πρόσωπα μάλι ἀπόκρισι. Ἡ φύση δὲν μποροῦσε νὰ τὴν βοηθήσῃ — μεγάλη καὶ αἰώνια... οὔτε τὰ ἀντικείμενα — ἀψυχα. ‘Ομως γά σχήματα καὶ τὰ χρώματα, ἀδέσμευτα, ἐξέφρασαν τὴν ίδια της τὴν κραυγὴν: τῆς χαρᾶς, τοῦ πόνου. Τὰ τελευταῖα της ἔργα εἶναι «γυμνά». Μιὰ θαυμάσια σειρά ἀπὸ γυναικεία γυμνά. Ἡ ἐλευ-

θεριά, ή πλαστικότητα, ή ρέουσα συνοχή τῆς φόρμας και ή ζνταση τῆς στάσης, στή σφιχτή συνθετική ἀρθρωση, ἐντυπωσιάζουν. Ἐργα μεγάλου ώριμου Ζωγράφου, τὰ τελευταῖα ἔργα της πλησιάζουν περισσότερο στοῦ Μπουζιάνη τὸν ἐξηρεσιονισμό. Κι' ὅπως τὰ πλαισιώνει ὁ θαυμασμός κι' ἡ λύπη, μᾶς φέρνουν πιό κοντά στὴν προσωπικότητά της. Διάλεξε ἄραγε τὸ γυναικείο σῶμα γιά τὴν καθαρή Ζωγραφική του πλαστικότητα; Τὸ βρήκε σύμβολο Ζωῆς πού τὸ πλησιάζει στὸ ἀπιαστὸ μυστήριο τῆς ὑπαρξης; Τὰ γυμνά της δὲν ἔχουν ὥστόσα τὴν αφραγίδα τῆς ἀγωνίας, τῆς διάλυσης. Εύκινητα, ζωντανά δὲν μᾶς τὴν ἀποδίδουν μόνον Ζωγράφο, ἀλλά — δημοσίευσαν — μάλιστα κοπέλλα πού κονταρομάχησε ἀδιάκοπα πεισματικό ἀγώνα μὲν τὸν θάνατο.

Μέσα σὲ τοῦτα τὰ στερνά ἔργα, ή Χρυσούλα Ἀντωνοπούλου σάν νὰ τὸν ἔχῃ νικήσει — γιά πάντα.

NTIANA ANTΩNAKATOY

Στή Χρυσούλα ὅλα γεννιόνταν ἀπὸ ἀνάγκη. Τὸ θλέπεις ὀλοφάνερα μπροστά σου πώς δι, τι κι' ὃν Ζωγράφιζε δὲν τόκανε συμβατικά. Ξεχειλίζε ἀπὸ πάθος, ἀπὸ λαχτάρα γιά Ζωή, τὴν ἄγγιζε θαθειά τὸ ὀντικρυσμα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας.

Ξαφνικός, ραγδαϊός ὁ τρόπος πού παρουσιαζόταν τὸ χρῶμα τῆς και ἡ γραμμή διαγραφόταν σάν τροχιά. Σὰν πιδακας. Σὲ ξέφνιαζε πού ήταν ἔτσι και μέσα ἀπὸ τὴν ἐνταση ἐννοιωθες τὸ θάθος τὴν πηγή του. Πηγή. Ήταν τὸ μόνο πρᾶγμα πού μποροῦσα νὰ σκεφτῷ ὅταν πρωτείδα τὴ δουλειά της.

Πάντοτε μοῦ ἀρεσε. Μάλιστα περισσότερο ἀπ' δτι θὰ τὸ ἡθελα. Έκφραζόταν χρησιμοποιώντας συνηθισμένα θέματα, γνωστές μορφές. Δὲν ἔθλεπα τι τὸ ιδιαίτερο είχε αὐτή της ἡ ἐπιλογή. Ή σκέψη, δύμως ήτανε σὲ τέλεια διάσταση μὲ τὴν αἰσθησή

μου, δισανάλογη μὲ τὸν ειδικό ἐρεθισμό ποὺ μοῦ προξενούσανε τὰ ἔργα τους, μὲ τὴ δύναμη πού είχανε νὰ μπλοκάρουνε τὸ ἐνδιαφέρον μου. Ειδικός, προσωπικός ήτανε ὁ τρόπος πού Ζωγράφιζε, αὐτή ἡ ἀστραπιαία και ἐρεθιστική ἐμφάνιση τῆς εἰκόνας. Τὸ ξαφνικό. Κάτι μοῦ θύμιζε ἀπ' τὴ λάμψη ἐνὸς μετεωρίτη κάτι ἀπὸ ὄρμητικό Εεπήδημα νεροῦ. Έκει ήτανε ἡ μαγεία, μὰ τὸ γιατί ποιό ήτανε;

Κι' ἥρθε ὁ θάνατος. Στὴ λύπη μου αὐτὸς ὁ ὄνθρωπος ἐπωψε νὰ χαίρεται τὴ Ζωή, ὁβάσταχτο ἐννοιωθα πού δὲν είχε ὀλοκληρώσει ἑνα ἔργο. "Ετσι νόμιζα. Πλησίασα στὸ ἔργο της ξανά. Πράγμα περιεργο. "Εξω ὁπ' τὴ λύπη μου γιά τὸν ὄνθρωπο, λύπη γιά τὸ Ζωγράφο δὲν ἐννοιωσα καμμιά. "Οχι, είχε ὀλοκληρώσει τὸ ἔργο της, τίποτα μικρὸ δὲν ήτανε ἐκεί, τίποτα λιγο. [Ἐψαξα τὸ ντοσιέ της ἔτσι ὥπεις τὸ ἀφησε, μὲ τὴ σειρὰ πού Ζωγράφιζε, σκιτσοῦ — κεφάλια — ἀφηρημένα σχήματα — γυμνά.

Τότε μοῦ ἀποκαλύψτηκε. "Οχι δὲν είχε σημασία τὸ θέμα της τὸ ἀντικείμενό της. Γυμνά και ἀφηρημένα και κεφάλια ὅλα τὸ ιδιο πρᾶγμα ήτανε. "Οντα πού τὰ συνέδεε ἡ μοίρα τους κι' ὑπάκουαν στοὺς ιδιοὺς νόμους, γεννιοῦνται ὄρμητικά, ἀπὸ χρώμα τα πού ἔρχονται νὰ σπάσουν τὴν ἐπιφάνεια, μισολυσμένες μορφές πού φέρνουν τὴ αφραγίδα τοῦ θανάτου. Λαχταροῦν νὰ ζῆσουν, ζοῦν, γαντζώνονται στὴ Ζωή μὲ κείνα τὰ παράδενα πλοκάμια, τις μαῦρες γραμμές. "Ολα στὸν ιδιο χρόνο. Γέννα — Ζωή — και θάνατος σὲ μιὰ στιγμή.

Ναι δὲν Ζωγράφιζε οὔτε κεφάλια οὔτε γυμνά.

Γιά τὸ χρόνο μιλήσε. Τὸ χρόνο και τὴ φθορά του πολέμησε. Τὸ χρόνο, τὸν ἀμειλικτο δυνάστη τῆς ἀνθρώπινης Ζωῆς.

ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ — ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ



ΚΡΙΤΙΚΕΣ (ἀποσπάσματα)

ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

...Φύσις κεντρομόλος και ἐσωστρεψής ἔξαντλεῖται σὰ μὰ ἀπέλπιδα και ἀγωνιώδη προσπάθεια νὰ ὄλοποιησῃ τὸ προσωπικό της δραμα μὲ εἰλικρίνεια και συνέπεια: "Ἐνα δραμα ποὺ δχι ἀπλῶς τὴν προβληματίζει ἀλλὰ τὴν βασανίζει, τὴν καταθλίβει τὴν πιέζει... Οἱ στόχοι τῆς ξεπερνοῦν τὰ δρια τῆς συμβατικῆς και συνθηκολογημένης μορφολογικῆς λογικῆς... Τὸ ἔργο τῆς εἶναι ὑφωμένο στὴ στάθμη μᾶς γνήσιας πνευματικότητας και τὴ ἵδια ἡ καλλιτέχνις προβάλλει σὰν μὰ παρήγορη ὑπόδεχει στὸν τομέα τῆς εἰκαστικῆς δημιουργίας:

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΓΙΔΗΣ

Ἡ Χρυσούλα Ἀντωνοπούλου εἶναι ζωγράφος μὲ βαθὺ πνευματικὸ και συναισθηματικὸ περιεχόμενο... Εξεφύγοντας ἀπὸ τὴν τυποποίηση, προχωρεῖ μὲ μεγάλες ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἐκφραστικότερη ἀπόδοσι τῶν ἐμπνεύσεών της σὲ δημιουργίες ποὺ μαρτυροῦν λογικήν αὐτοπεποίθησι και πλήρη συνειδητοποίησι τοῦ σοφαροῦ τῆς ρόλου... Στὶς δημιουργίες τῆς κινεῖται μεταξὺ ἀνεικονικῆς και εἰκονιστικῆς τέχνης ὑποδεικνύοντας διτε κατέχει τὴν ίκανότητα και παραχολουθεῖ μὲ μεγάλη εύαισθησία βαθύτερα τὴν σύγχρονη πραγματικότητα και νὰ τὴν ἀπεικονίζῃ δχι μόνον μὲ λίγους πόνους ἀλλὰ και μὲ παγχρωματικὴν ἀριειονίαν βαθυτέρας ἐκφραστικότητος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

...Τὰ θέματά της, τὰ σχέδιά της, οἱ φιγούρες και τὰ χρώματά της τείνουν νὰ ἀποδήχησουν δληγ τὴν καταθλιπτικότητα και δραματικότητα τῶν καιρῶν μας, κάποιαν αἰσθηση μοναξιᾶς και ἀπογνώσεως, ἐσωτερικῆς ἐρημωσύνης.

Οἱ γραμμές τῆς δὲν ἔχουν καθαρότητα, ἀλλὰ τείνουν νὰ ἀποδώσουν μὲ ρευστοὺς τόνους αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε διάσπαση τῆς συνείδησης τοῦ συγκαιρίνου ἀνθρώπου. Μ' ἔνα λόγο κάτι τὸ τραγικὸ και χωτικό...

...Οἱ μορφές τῆς ἀλλοῦ μὲ σύνσημα χαρακτηριστικὰ σὰν κέρινα γλυπτὰ ποὺ τ' ἀγγίζε ἡ φλόγα τοῦ κεριοῦ και τόσο μᾶς θυμίζουν τὰ γλυπτὰ τοῦ Μεντάρντο Ρόσο και ἀλλοῦ μὲ παραμορφισμὸ ποὺ δημιουργεῖ πραγματικὰ φυχοπορτραιτα, ποὺ θυμίζουν τὴν κοινωνικὴ σάτιρα τοῦ Ἀλμπέρτο Σαβίνιο μὲ μὰ τεχνικὴ ἀνάλαφρη σὲ γραφισμὸ και χρωματικότητα, καμένη σὲ χωτικὸ διάστημα...

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ

...Ἄναβαρτίζεται στὸν ὑποσυνείδητο κόσμο τῆς ἡ τὶς προϊστορικὲς ρίζες τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα και τὰ δυό. Ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ ἀνθρώπινο αὐτὸ ὑπόγειο ἀνέσυραν χυμούς δλοι οἱ μεγάλοι δημιουργοὶ τῆς Τέχνης...



5 - 30 Ιουνίου 1972
πρακτορειο πνευματικης συνεργασιας



ANTONOPPOULOU