

Σίλεια Δασκοπούλου

Μιὰ γυναῖκα ποὺ ζωγραφίζει γυναῖκες

Έκθέτει στὴ γκαλερὶ Νέες Μορφές, Βαλαωρίτου 9α, ἀπὸ τὶς 9 ἕως τὶς 24 Ἰανουαρίου 1978

Απὸ μικρὸ παιδὶ ζήλευα τὰ δμορφα κοριτσάκια, γιατὶ ἔβλεπα ὅτι εἶχαν ίδιαίτερη μεταχείρηση. Τὰ πρῶτα θέματα ποὺ ζωγράφιζα ἀπὸ 7 χρονῶν ἦταν «ώραες κυρίες». Νομίζω ὅτι τὶς ἔφτιαχνα μὲ κρινολίνα καὶ περίτεχνα χτενίσματα ἢ γιατὶ εἶχα δεῖ κάποιο ἔργο ἐποχῆς στὸν κινηματογράφο, ἢ ἵσως γιὰ ν' ἀποφεύγω τὰ πόδια ποὺ μὲ δυσκόλευαν. Γιὰ μένα ἀντιπροσώπευαν τὴ γυναικα ποὺ θάθελα νὰ εῖμαι.

Τώρα σιὰ σαράντα μου, ἀφοῦ ἔκανα ἔνα μεγάλο κύκλο ζωγραφίζοντας πρῶτα σπουδὲς ἀπὸ τὴ φύση κι' ὕστερα σπίτια, λουλούδια, τοπία ἢ ἀνθρώπους ἀπ' τὴ φαντασία μου, ξαναγύρισα στὸ θέμα τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας: Τὶς ὥραες κυρίες. Κάθε μιὰ εἶναι μιὰ παραλλαγὴ ὅχι πιὰ τοῦ πῶς θᾶθελα νὰ εῖμαι, ἀλλὰ τοῦ πῶς θάπρεπε νὰ εῖμαι σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ ἔδωσε στὴ γυναικα τὸ ρόλο τοῦ ὥραίου φύλου. "Αν δὲν εἶναι ἀπὸ τὴ φύση της ὥραία, πρέπει νὰ κάνῃ τ' ἀδύνατα δυνατὰ νὰ γίνη. "Απ' τὸ νὰ βάφεται καὶ νὰ κολλάῃ ψεύτικες βλεφαρίδες στὰ μάτια της, ώς τὸ νὰ κάνῃ ὀδυνηρὲς πλαστικὲς ἐγχειρήσεις. 'Ακόμη, πρέπει νὰ εἶναι θηλυκή, νὰ μὴν εἶναι ἐπιθετική, νὰ μιλάῃ καὶ νὰ κινήται κατὰ ἔναν ἄλφα τρόπο γιὰ ν' ἀρέσῃ, ὅχι μόνο στοὺς ἄνδρες, ὅχι μόνο στὸ κοινό, ἀν εἶναι ἡθοποιός, τραγουδίστρια ἢ φωτομοντέλο, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ κάνῃ ὀποιαδήποτε δουλειά. "Ολες οἱ ἀγγελίες γιὰ γυναικες - οὐ παλλήλους ἀρχίζουν ἔτσι : «Ζητεῖται νέα εὐπαρουσίαστη».

Οἱ γυναικες μου ποὺ βλέπετε στὰ ἔργα μου, ἵσως σᾶς φανοῦν παγερές, γελοῖες, ἀντιπαθητικὲς ἢ ὑπεροπτικές. Δὲν εἶναι πάντως ψεύτικες. Γιὰ νὰ πεισθῆτε, δὲν ἔχετε παρὰ νὰ ρίξετε ἔνα προσεκτικὸ βλέμμα γύρω σας, ὅταν πᾶτε στὴν ἀγορά, στὸ ζαχαροπλαστεῖο, στὸ σινεμά, στὴ δεξίωση. "Αν τὶς κοιτάξετε μὲ προσεκτικὸ μάτι, θὰ τὶς ἀνακαλύψετε καὶ θὰ δῆτε ὅτι ἡ τέχνη μου μπροστὰ στὴν πραγματικότητα ωχριᾶ. Πολλὲς φορὲς φίλοι μου μὲ σκουντοῦν στὸ δρόμο: «Κοῖτα μιὰ ποὺ εἶναι σὰν τὰ ἔργα σου». "Αλλωστε δύο τρία ἀπ' αὐτά, τάχω ἐμπνευστῇ ἀπὸ συγκεκριμένες γυναικες ποὺ εἶδα στὸ δρόμο. Σᾶς βεβαιώνω δμως ὅτι τὶς ζωγραφίζω μὲ μεγάλη συμπάθεια, γιατὶ πιστεύω, ὅτι τόσο οἱ γυναικες, ὅσο καὶ οἱ ἄνδρες εἴμαστε θύματα τῆς ἴδιας πλάνης ποὺ εὐτυχῶς τείνει νὰ ἐκλείψῃ: ὅτι πρέπει νὰ τονίζουμε τὶς φυσικὲς διαφορές ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στὰ δύο φύλα, τόσο στὴ διάπλαση ὅσο καὶ στὴν ψυχοσύνθεση καὶ νὰ θεωροῦμε δρισμένες ιδιότητες καθαρὰ ἀνδρικὲς κι' ἄλλες καθαρὰ γυναικεῖες.

Σίλεια Δασκοπούλου