

# **IPPOLITO CAFFI**

## **1809 - 1866**



980-2  
2

1960-2

ΕΠΙΤΟΛΗ Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΑΘΗΝΑ

— — Βασιλείας — Εποχής

— — τόπου της Κάτιας και της Τέκνων

— — πίνακας μεταξύ των δύο αυτών

— — παραπλήναντα μέσα στην Τάφη

— — Κατά την οποίαν

# Ιερρόλιτο ΚΑΦΙ

1809-1866

ραβδωμένη η μετέβ.

αγάθης

ορθοτονούς έστιασθενά δικιάστη

παρέλα

ΕΚΦΕΣΗ 80 ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΓΡΙΑ ΗΝΤ ΖΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

μολύβι ή αρτούρη ή ορ. Ε.Α. εγγ.

CA' PESARO - ΒΕΝΕΤΙΑΣ

μίλιον ορεάς πολλάζεις ήρτο

πορφυρίδης ποιητικού έστιασθενά δικιάστη

παρέλας ή ορ.

Στὸ ἔξωφυλλο: Ἀθῆνα, Ο Ναὸς τῆς Νίκης, 1843



## ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Δήμος Βενετίας — Έφορεία

Κουλτούρας και Καλών Τεχνών —

Δημοτικά Μουσεία Βενετίας

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης

Ca' Pesaro Βενετίας

Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών

Ρώμη

Εθνική Πινακοθήκη

Αθήνα

Ιταλικό Μερφωτικό Ινστιτούτο

Αθήνα

## ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

τῆς Α.Ε. τοῦ Πρέσβη τῆς Ιταλίας  
στὴν Ελλάδα Ρέμο Παολίνι

τοῦ Ελληνικοῦ Υπουργείου Πολιτισμοῦ  
καὶ Επιστημῶν



5681 Ορθή έργη σάνι Ο' μηδεία απλιγράφη έντα

A  
1980-2  
c.2

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ — ΑΘΗΝΑ

Απογευόμενος καθηγητής των Βενεδικτίνων  
υειναρχίας, μέλος Βορβωνο-Βασιλεύτικος στην πρώτη βρο-  
βετή πολιτεία της αλλογενάντες από την πολιτεία των Καρολίδων,  
ο ζωγράφος Ιππόλιτος Τέλας, του τελευταίου  
ρής μοναρχού από τους  
καρολίδες Γάλλους, πολιτεύεται  
στην πόλη της Απολυμάνης.  
**IIPPOLITO**

Στήν πρόβλεψη τοῦ Ιερούλου για την  
κάνει μὲ τὰ πινέλαις αὐτὸν πρό-  
με τὸ μόσχο, μέρος ποὺ νόι δια-  
ίσει τὴ φρὴ καὶ περιέργεια τοῦ θράπου τοῦ θεοῦ αἰώνα, σκού-  
πον ἔγει εὐδαίκυτη μὲ διηγημένη τοῦ θεοῦ  
μὲ δικριθόλωγη καὶ συνιεκρι-  
τεκμηριωμένη. Καὶ μαζὶ είναι  
στὴ πατέρωπον τῆς σχηματοποίησης  
στὸν θεοῦ αἰώνα, καὶ στρεφή-  
μενοτοῖς φρέσκαις τοῖς ποιητι-  
κοῖς καὶ ή τοσούταις ποιητικοῖς  
πονεσμένη μὲ τὰ  
φροντικά, κατόπιν  
ποὺ χρέοργουνται διό τὴν εὐρό-  
πην τοῦ

# CAFFI

**1866**

**ΙΙΙΑΚΩΝ** ή **Υ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ** ή **ΒΕΝΕΤΙΑΣ**

## ΕΚΦΕΣΗ 80 ΙΙΙΝΑΚΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

## CA' PESARO = BENETIAΣ

ΙΤΑΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Απόγονος και κληρονόμος τῶν βενετσιάνων vedutisti ἀλλὰ βαθειά διαφορετικὸς ἀπὸ ψυχικὴ διάθεση καὶ τίς ἀλλαγμένες ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, ὁ ζωγράφος Ἰππόλυτος Κάφφι (1809 - 1866) ἀποτέλεσε, τὸν τελευταῖον καιρό, ἀντικείμενο σταθερῆς μελέτης ἀπὸ τοὺς καλύτερους Ιταλοὺς κριτικούς Τέχνης ποὺ ξαναθρῆκαν στὸ ἔργο του μιὰ ἀπὸ τίς πιὸ σημαντικὲς ἐκφράσεις τοῦ ρωμαϊκοῦ vedutismo τοῦ 19ου αἰώνα.

Στὴν πρόθεση τοῦ Ἰππόλυτου Κάφφι νὰ καθηλώνει μὲ τὰ πινέλα αὐτὸ ποὺ κατόρθωνε νὰ δεῖ μὲ τὰ μάτια, μέχρι ποὺ νὰ διακινδυνεύει καὶ τὴν ἴδια τῇ ζωὴ του, ὑπάρχει ἡ habitus τοῦ νέου ἀνθρώπου τοῦ 19ου αἰώνα, ἀκούραστου ταξιδευτῆ, ποὺ ἔχει ἀνάγκη νὰ διηγηθεῖ τὶς ἔμπειρίες του μὲ μιὰ ἀκριβόλογη καὶ συγκεκριμένη διήγηση καλὰ τεκμηριωμένη. Καὶ μαζὶ εἰναι κι ἡ ρομαντικὴ κλίση ἀπάρνησης τῆς σχηματοποιημένης σκηνοθεσίας τοῦ 18ου αἰώνα, καὶ στροφῆς σὲ ὄραματα ἡ θεάματα τῆς φύσης ἵκανὰ νὰ δώσουν φτερὰ στὴν φαντασία κι ἡ τάση νὰ ἔξατομικεύονται μοτίβα τῆς ἔμπνευσης μὲ τὰ ὅποια ὁ ζωγράφος νὰ μεταδίδει ψυχικὲς καταστάσεις καὶ ψυχολογικὰ κίνητρα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐνδόμυχη προσωπικότητά του.

Ἡ περιοδεύουσα "Εκθεση, ποὺ δργάνωσαν ὁ

Δῆμος τῆς Βενετίας, τὸ Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης Ca' Pesaro τῆς Βενετίας, τὸ Ἰταλικὸ 'Υπουργεῖο Ἱεξωτερικῶν κι εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία στὶς διάφορες πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης, ἀποτελεῖται ἀπὸ δύδοντα πίνακες ποὺ διαλέχτηκαν γιὰ νὰ δείξουν τὸν προσωπικότατο χαρακτήρα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ Κάφφι, ἀλλὰ εἰναι ἐπίσης σημαντικὴ καὶ γιὰ Ιστορικοὺς λόγους. Αύτοὶ οἱ πίνακες μποροῦν πραγματικὰ νὰ προσφέρουν στοὺς ἐπισκέπτες μερικὲς χαμένες πιὰ ὅψεις πόλεων, ὅπως ἡ Βενετία, ἡ Ρώμη, ἡ Νεάπολη, τὸ Παρίσι, ἡ Γενεύη, τὸ Κάιρο, τὸ Λούξορ, τὸ Καρνάκ, ἡ Ἱερουσαλήμ καὶ ἡ Ἀθήνα, ποὺ δίχως τὴν πιστή καὶ συγκινητικὴ μαρτυρία τοῦ καλλιτέχνη θὰ εἶχαν ἀφανιστεῖ γιὰ πάντα.

Τὸ Ἰταλικὸ 'Ινστιτούτο χαίρεται ποὺ παρουσιάζει στὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ τὴν "Εκθεση τοῦ Ἰππόλυτου Κάφφι μὲ τὴν αἰγίδα τῆς Α.Ε. τοῦ Πρέσβη τῆς Ἰταλίας Ρέμο Παολίνι καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ 'Υπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπιστημῶν κι εύχαριστεῖ τὸν κ. Δημήτριο Παπαστάμο γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ του συνεργασία καὶ τὴν εὐγενικὴ φιλοξενία ποὺ προσφέρει στὴν "Εκθεση, στὶς ὡραιότατες αἴθουσες τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης. Ἐκφράζει ἐπίσης θερμές εύχαριστίες καὶ σὲ ὅσους συνέθαλαν στὴν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης.

Domenico Gardella

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

### ΑΙΓΑΙΝΟ ΠΑΡΟΚΗ

Η αναγωγή σε είκαστικές άποτυπώσεις του χώρου και ιδιαιτέρα του έλληνικου, δύο όποιος είναι άρρηκτα δειμένος με τὴν ἀρχαιότητα ἀλλὰ και μὲ τὸ πρόσφατο μεταπελευθερωτικὸ παρελθόν μας, είναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη σήμερα μάλιστα ποὺ τὸ ιστορικὸ και φυσικὸ περιβάλλον καταστρέφεται ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη πολεοδομικὴ ἀνάπτυξη και τὴν οἰκολογικὴ ἀλλοίωση.

Η στροφὴ αὐτῆ στὶς κοντινές μας ρίζες, τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ περασμένου αἰώνα, μὲ τὴν Ἐκθεση ἔργων τοῦ Ἰππόλιτο Κάφφι (1809—1866) στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη και Μουσεῖο Ἀλεξανδροῦ Σούτζου, δὲν ἀπηχεῖ ρομαντικές διαθέσεις γιὰ χαμένους παραδείσους ἀλλὰ ὅριζει τὸ σημεῖο κρίσεως τοῦ καιροῦ μας και τονίζει τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς σχεδίου προγραμματισμένου και μελετημένου πολύπλευρα, τὸ ὅποιο θὰ ἀντιμετωπίσει σωστὰ τὴν ἀπαραίτητη, σήμερα, «κοινωνικοποίηση» τοῦ τοπίου μὲ τὸν ἀνθρωπό.

Ο Ἰταλὸς καλλιτέχνης ταξιδεύοντας —Κωνσταντινούπολη, Αἴγυπτο, Ιεροσόλυμα, Μικρὰ Ἀσία — ἐπισκέψθηκε τὴν Ἀθήνα δύο φορές, τὸ φθινόπωρο τοῦ 1843 και τὴν ἄνοιξη τοῦ 1844, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ Δημήτριος Καλλέργης και ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης ἐπικεφαλῆς τοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ πέτυχαν μὲ τὴν Ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 τὴν φήμιση Συντάγματος. Τὰ ἔρεθισματα τῶν ομηριαντικῶν γιὰ τὴν ιστορία τοῦ τόπου μας γεγονότων ἀφήσαν ἀσυγκίνητο τὸν καλλιτέχνη, τοῦ ὅποιου τὰ ταξίδια ήσαν ἔξω ἀπὸ πολιτικές σκοπιμότητες, οἰκονομικές ὑστεροδουλίες η ἀρχαιοκαπηλικές διαθέσεις.

Εἶδε τὸ ιστορικὸ ἀρχαιολογικὸ τοπίο μέσα ἀπὸ τὴν παλέτα τοῦ ἀρχαιολάτρη ζωγράφου, δύως οἱ συμπατριώτες του διητεχνοὶ —και πολιτογραφημένοι— «Ἐλληνες—Βικέντιος Λάντσας (1822—1902) και Ραφφαέλο Τσέκκολι (α' μισό τοῦ 19ου αἰώνα). «Ἀλλωστε μὲ μιὰ ἀνάλογη ρομαντικὴ

διάθεση ἀπεικόνισε τὴν Ἀθήνα, εἴτε γενικὰ ἄλλες ἑλληνικές περιοχές, μιὰ πλειάδα ξένων καλλιτεχνῶν (ζωγράφων - ἀρχιτεκτόνων - χαρακτῶν - φιλαρχαίων περιηγητῶν), περίπου συγχρόνων τοῦ Κάφφι δύως οἱ Ἀγγλοι: Τόμας Χάρτλευ Κρόμικ (1809—1873) και Ἐντουαρντ Λήρ (1812—1888), η οἱ Γερμανοί: Κάρλ Ρόττμαν (1797—1850), Λούντβιχ Λάνγκ (1808—1868) και ἄλλοι.

Οι ἑλαιογραφίες τοῦ Ἰππόλιτο Κάφφι ἀποδείνουν πολύτιμες πληροφοριακές πηγές γιὰ τὴν κατάσταση τῶν ἀρχαιολογικῶν μνημείων στὴν πέμπτη δεκαετία τοῦ περασμένου αἰώνα. Οἱ ὅπλοφόροι φουστανελάδες τῶν ἑλληνικῶν τοπίων, πεζοὶ η ἔφιπποι δένονται μὲ τὰ ιστορικὰ και ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα σὰν ἀναπόσπαστο κομμάτι - φορέας τοῦ διαχρονικοῦ μηνύματος τῶν μαρμάρινων βουδῶν μαρτύρων. Στὰ ἔργα του, τὰ ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, διακρίνονται τὰ Ἀνάκτορα τοῦ Ὅθωνα (σημερινὴ Βουλή τῶν Ἑλλήνων), τὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Μακρυγιάνη, τὸ Τζαμί στὸ Μοναστηράκι και ἄλλα διωνικὰ κτήρια ταυριασμένα μὲ τοὺς στύλους τοῦ γαοῦ τοῦ Ὁλυμπίου Διός, τὴν Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ, τὴν Πύλη τῆς Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, τὴν Ἀκρόπολη και ἄλλα.

Ἐτοι παρὸν και παρελθόν συνδέονται ἀμεσα και συσχετίζονται μέσω τῶν πινάκων τοῦ Κάφφι, ἀναγκάζοντας τὸ θεατὴ νὰ ἀτενίσει τὸ μέλλον ὑπεύθυνα.

Η Ἐθνικὴ Πινακοθήκη εὐχαριστεῖ θερμά τὸν Πρέσβυ τῆς Ἰταλίας κ. Ρέμιο Πασόλι, τὸ Διευθυντὴ τοῦ Ἰταλικοῦ Μορφωτικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν καθηγητὴ κύριο Ντομένικο Γκαργτέλλα και τὴν κυρία Ἀγτονιέττα Ντόζι γιὰ τὴν δργάνωση τῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἰππόλιτο Κάφφι.

Δημήτριος Παπαστάμος

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### ΓΚΟΥΙΝΤΟ ΠΕΡΟΚΚΟ

Χάρη στὸ γενναιόδωρο κληροδότημα τῆς γυναίκας τοῦ 'Ιππόλυτου Κάφρι, κυρίας Βιργινίας Missana, πρὸς τὰ δημοτικὰ Μουσεῖα τῆς Βενετίας, ἔνας πολὺ σημαντικὸς πυρόγνας τῆς δραστηριότητας τοῦ καλλιτέχνη συγκεντρώθηκε στὸ Μουσεῖο Correr καὶ τὸ Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης Ca' Pesaro· στὸ Correr τὰ λευκώματα μὲ τὰ σχέδια, τὶς σημειώσεις, τὰ σχόλια καὶ μερικὰ σχέδια προπαρασκευαστικὰ γιὰ vedute· στὸ Ca' Pesaro ἐκαπονηταέσσερις πίνακες ποὺ ἐκθέτονται τώρα ὅλοι, ὑστερα ἀπὸ μιὰ φροντισμένη δουλειὰ ἀποκατάστασης.

Τὰ εἰκοσιτρία λευκώματα μὲ σχέδια καὶ σημειώσεις μᾶς δείχνουν τὸν δικό τον τρόπο νὰ παρατηρεῖ, μὲ μιὰ πέννα στὸ χέρι, πρόσωπα καὶ πράγματα, πούβλεπε στοὺς δρόμους ὅλου τοῦ κόσμου, καθὼς τοὺς διάβανε μὲ τὰ πόδια, ὅπως συνήθιζαν ὅσοι ἀγαποῦσαν τὰ ταξίδια στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα. Καί, πράγμα παράξενο γιὰ ἔνα vedutista, τὸν ἐνδιέφεραν κυρίως τὰ πρόσωπα ποὺ συναντοῦσε, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, συχνὰ σὲ διάδες, μὲ τὶς χαρακτηριστικὲς τοὺς φρορεσίές: οἱ ἀνθρώποι τοῦ λαοῦ, οἱ στρατιῶτες, οἱ πιστοί, τὰ παιδιά. Τὰ ζωηρὰ χρώματα τῶν γυναικείων ρούχων τὸν ἐντυπωσίαζαν ὅπως βλέπουμε στὶς ἑλαφροὶς ἀκοναρρέλλες, φτιαγμένες γιὰ νὰ μεταφέρει ἀμεσα μιὰ φρεγαλέα ἐντύπωση, θέλοντας νὰ πρατήσει γιὰ πάντα τὴν πραγματικότητα ποὺ περνάει μπροστά του σὰν τὸ νερὸ τοῦ ποταμοῦ. Ἀμάξια, ἄλογα, κατοικίδια ζῶα ἐμφάνιζονται ἀνάμεσα σὲ σχέδια μνημείων, σταυροδρόμια, τοπία, μπρίκια, ἄλλα ιστιοφόρα, ἀτμοκίνητα πλοῖα, ποὺ λιννίζονται στὸ νερὸ σὰν χειροματιστὰ παιχνίδια. Μιὰ χαρακτηριστικὴ διάθεση, κάτι ἀνάμεσα στὴν εἰρωνεία καὶ τὴν καλωσυνάτη γελοιογραφία κυκλοφορεῖ στὶς σελίδες τους.

"Ἀλλοτε πάλι παρουσιάζονται κομψὲς κυρίες μὲ ἄσπρες διπτρέλλες καὶ μεταξιωτὰ φρέματα πιὸ συχνά, δύος, τὴν

προσοχὴ τὸν τραβᾶνε οἱ λαῖκοι ἀνθρώποι: ψαράδες ποὺ κονθεντιάζουν στὴν προβλήτα τῶν Σκιαβόνι, γονδολιέροι, παρέες κοριτσιῶν ποὺ ἀκοῦνε μιὰ ιστορία, πλανόδιοι πωλητὲς μὲ τὶς χαρακτηριστικὲς χειρονομίες. Μὲ τὰ σχέδια ἀναπατεύονται σημειώσεις, ἀναμνήσεις, σκέψεις γραμμένες σ' ἔνα δικό του ἡθικόλογο τόνο, ἀπὸ καλὸ μπελλουνέζο, ἀποφασισμένο νὰ ἀνακαλύψει τὸν κόσμο ποὺ τὸν περιβάλλει κι ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη αὐτὴ νὰ ἀντλήσει μιὰ ἡθικὴ ἔννοια, ὁδηγὸ τῆς ζωῆς του σὰν καλλιτέχνη καὶ ὑπεύθυνου πολίτη.

Σ' ὅλα αὐτὰ τὰ χαριτὰ παρουσιάζεται κοπιαστικὸ καὶ παρακινητικὸ τὸ πρόβλημα τῆς γνώσης ποὺ δίνει ζωὴ στὸν Κάφρι κι είναι πάντα ἀνοιχτὸ καὶ ἀνανεώμενο, μὲ τὴ ζωγραφικὴ βοηθητικὸ μέσο, σὰν ζωτανὴ μαρτυρία ὅσων τὸ μάτι ἀντανακλᾶ στὸ μυαλὸ κι ἐκείνων ποὺ ἡ μνήμη κατορθώνει νὰ καθηλώσει μὲ τὸ μυστικὸ τῆς τέχνης. 'Ο Κάφρι ἀνάμεσα σὲ δυὸ σχεδιαγραφήματα σημειώνει μερικὲς παρατηρήσεις ποὺ ἀξίζει νὰ τὶς ἀναφέρουμε προτοῦ ἔξετάσουμε τὸ καλλιτεχνικό του ἔργο: «Ἐνδιογημένη ἡ ζωγραφικὴ — λέει κάποιο — δταν βοηθάει νὰ φέρουμε μπροστά στὰ μάτια μας χειροπιαστὲς μαρτυρίες ἀρετῆς καὶ πολιτικῆς γνώσης» καὶ ἀλλοῦ: «Τὰ πάντα στὸν κόσμο είναι ἀμφιβολα καὶ νὰ ζεῖς σημαίνει μόνο νὰ καλλιεργεῖς τὸ λογικὸ καὶ νὰ τελειοποιεῖς τὶς ίκανότητες του μυαλοῦ. Οἱ γνώσεις είναι ἡ πηγὴ τῆς εὐτυχίας».

'Εκφράσεις ἀνθρώπου καὶ καλλιτέχνη τοῦ 19ου αἰώνα ποὺ προσπαθεῖ νὰ εἰσδύσει στὴν πραγματικότητα μὲ μιὰ δραση δημιουργὴ σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ πειραματικὴ ἐπιστήμη, σὲ σύγκριση, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὶς ὄλοτελα αἰσθητικὲς τάσεις τῶν βενετσιάνων vedutisti τοῦ 18ου αἰώνα: στοὺς πίνακες του διαβλέπουμε ἄλλους σκοπούς, ὅλο γαλάζιο

χρῶμα στοὺς οὐρανοὺς τῆς Ἀρχαδίας. ἄλλα δὲν εἰσάγει. ἄλλους μύθους, ἄλλα κομψὰ μοτίβα, καὶ μιὰ κάποια μελωδία νὰ βγαίνει ἀπὸ πράγματα καὶ vedute, τὶς ἵδες τὶς vedute ποὺ ὁ Ἰππόλυτος Κάφφι ἔφτιαχνε μὲ μιὰ διαφορετικὴ διάθεση σκέψης.

Τὰ σχέδια καὶ οἱ σημειώσεις τοῦ Καναλέττο μᾶς φέρουν στὸ νεῦ «i capricci» ἐνὸς ἄλλου συμπολίτη ιου. ἀπὸ τὴν ἴδια συνοικία τοῦ Castello, μεγαλύτερο του εἰκοσι χρόνια, τὸν μουσικὸν Ἀντόνιο Βιβάλντινο ἐνῷ τοῦ Ἰππόλυτου Κάφφι μᾶς φέρουν στὴ σκέψη τὶς σημειώσεις ἐνὸς ἄλλου μεγάλου τῆς βενετσιάνικης ἑπαρχίας, ποὺ θὰ μελετήσει καὶ αὐτὸς ζωγραφικὴ στὴ Βενετία δέκα χρόνια ἀργότερα, τὸν Giovan Battista Cavalcaselle (Τζιοβάν Μπατίστα Καβαλ-ζέλλε). Ἀπὸ τὰ λευκώματα τοῦ Καβαλκαζέλλε θὰ βγεῖ ἔνας καινούργιος τρόπος θεώρησης καὶ κατανόησης τῆς ιστορίας τῆς τέχνης.

Ο Κάφφι ἡταν θαυμαστὴς τοῦ Canaletto καὶ κατὰ κάποιο τρόπο, μποροῦμε νὰ ποῦμε, καὶ συνεχιστής, ἀλλὰ μ' ἔνα πνεῦμα πολὺ διαφορετικό. Ή προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ νὰ διαχωριστεῖ, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἀπὸ τοῦ νέου ἀνθρώπου τοῦ 19ου αἰώνα, τοῦ πατριώτη καὶ ἀκούρδαστου ταξιδευτή, ποὺ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ διηγηθεῖ τὴ μαζούνα του περιπέτεια μὲ μιὰ διήγηση ἀεριβόλογη καὶ συγκεκριμένη, ἐντελῶς τεκμηριωμένη, ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ ἀπίθανες διηγήσεις ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τὸ πέταγμα μὲ ἀερόστατο, ὃπου σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ πίνακες μᾶς δείχνει αὐτὸ ποὺ εἶδε, ἀπὸ ἐκατοντάδες μέτρα ψηλά, πάνω ἀπὸ τοὺς λόφους, τὴ πεδιάδα καὶ τὴ θάλασσα ποντὰ στὴ Ρώμη. Τὸ ἴδιο καὶ σὲ μιὰ σύγκρουση μὲ τὸν ἔχθρο, τὸ 1849, δταν δλόζηρη ἡ διμοιρία του, μετὰ ἀπὸ σκληρὴ μάχη κυριώθηκε ἀπὸ ὑπέρτερες δυνάμεις αὐτοτριακῶν. Ο πίνακας δίνει τὴν «εινῆμη» αὐτῆς τῆς μάχης στὸ Βίσκο Ἐλλύδια, ποντὰ στὴ Παλμανόβα στὸ Φριούλι, καὶ ὁ καλλιτέχνης διηγεῖται τὸ

γεγονός μὲ τὴν βαθειὰ ταπεινοσύνη ἐκείνου ποὺ δὲν ὑπερβάλλει τὴ διήγησή του, δὲν καυχιέται γιὰ ἡρωϊκὰ κατορθώματα ἀλλὰ θέλει τὴ μαρτυρία του χειροπιαστὴ καὶ ἀληθινή.

Ο Ἰππόλυτος Κάφφι ἄρχισε τὶς πρῶτες vedute τὸ 1832 στὴ Ρώμη, ἀφοῦ τέλειωσε τὴν Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βενετίας κι ἡ δραστηριότητά του σταμάτησε τὸ 1866 δταν, ἀπὸ πατριωτικὸν πάθος κι ἀδάμαστη θέληση γιὰ τεκμηρίωση τοῦ ἀληθινοῦ, πνίγηκε στὴ θάλασσα, στὴ ναυμαχία τῆς Λίσσας.

Ἡ πρόθεσή του νὰ ζωγραφίζει, νὰ καθηλώνει δημιαδὴ μὲ τὰ πινέλα δ, τι ἔβλεπε, βάζοντας γι' αὐτὸ τὸ σκοπό, σὲ κίνδυνο καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή του, μᾶς δίνει τὴν σωστὴ εἰκόνα τοῦ ἐρευνητῆ τοῦ 19ου αἰώνα σὲ σύγκριση μὲ τοὺς καλλιτέχνες τοῦ 18ου. ቩ νέα φωμαντική, ἀντίθετα, ὀντιληφή τὸν παρακινεῖ νὰ τεκμηριώνει καὶ ἀμεταχείριστα ὡς τότε θεάματα τῆς φύσης, ποὺ κατορθώνουν νὰ δίνουν φτερὰ στὴ φαντασία, χωρὶς νὰ χρειάζεται τὸ θέατρο καὶ ἡ σκηνοθεσία τοῦ 18ου αἰώνα.

Γι' αὐτὸ προτιμάει συχνὰ τὰ νυχτερινὰ θεάματα, μὲ τὰ χαμηλὰ φώτα καὶ τὰ βεγγαλικὰ ἡ τὴν πανσέληνο, δταν ἡ φύση παίρνει μίαν ὄψη φανταστική, ἀλλὰ ἀκόμα πιὸ μαγευτικὸ εἶναι τὸ θέαμα ἐνὸς σύννεφου ποὺ χαμηλώνει καὶ ἀργοπορεῖ ἀνάμεσα στὰ κτίρια τοῦ Κανάλ Γκράντε στὸν κρόνο οὐρανὸ μᾶς μέρας μὲ χιόνι. ቩ προσπική του διαλύνεται τότε μέσα σ' ἔνα σφουμάτο δχι αὐτηρὸ ἀλλὰ φωμαντικὸν vedutista, καὶ προσπαθεῖ νὰ μεταδώσει μιὰ φυσικὴ κατάσταση, ποὺ τοῦ προκάλεσε ἡ φύση. ἔνα φυχολογικὸ κίνητρο ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ ἐνδόμυχο τῆς προσωπικότητάς του. ቩ φύση τοῦ ἐπέτρεπε μερικὲς φορὲς αὐτὴ τὴν ἀντανάκλαση ποὺ φτάνει στὸ παθητικό, πέρα ἀπὸ κάθε

σκληρότητα τῆς προοπτικῆς, ἀλλὰ ὁ καλλιτέχνης δὲν πρόδωσε ποτὲ τὸ ἀληθινὸ γιὰ τὴν αὐταπάτη, ὅταν δὲν μποροῦσε νὰ τεκμηριώνει μὲ τὰ μάτια. Μ' αὐτὴ τῇ συνήθεια πλησιάζει, μὲ τὸν τρόπο του τὸν Μανέ, ποὺ εἶχε μετατρέψει τὴ βάρος του σὲ ἐργαστήριο γιὰ νὰ μὴ χάνει οὕτε λεπτὸ τὸν ἔλεγχο τῆς φύσης.

'Ο Κάρφι σπεύδει διαρκῶς νὰ δεῖ καινούργια πράγματα καὶ αὐτὸ τὸ ἀδιάκοπο ταξίδεμα θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς τὸν παρουσιάσει, σὲ πρώτη ματιά, σὰν ἔνα ἄνθρωπο ἀνήσυχο, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ζωγραφική του δραση μᾶς ὑποβάλλει τὴ μεγάλη ἐσωτερικὴ ἡρεμία τοῦ καλλιτέχνη, ἀνήσυχου γιὰ γνώση, μὲ τὸ μυαλὸ ἀνοιχτὸ στὴ πειραματικὴ γνώση, στὴν ἐπιστήμη, ποὺ τὴν καθορίζει σὲ μιὰ σημείωσή του «ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ μυαλοῦ στὴ φύση». Κι αὐτὴ τὴ διάθεση τὴ δυναμώνει συνέχεια μιὰ ἐσωτερικὴ χαρά, μιὰ σιγονομὰ γιὰ τὴ πράξη του, ἔνας ἐνθουσιασμὸς ποὺ τὸν δένουν κάθε μέρα μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ τὸ διάβα τῶν ἐποχῶν καὶ μὲ τὰ συμβάντα τῆς ζωῆς.

Γιὰ τὴν βενετσιάνικη ζωγραφικὴ τοῦ 19ου αἰώνα πρέπει νὰ λάβουμε ὑπόψη μας τοὺς ζωγράφους ποὺ ἔμεναν κλεισμένοι στὴ Βενετία, ἀπομονωμένη τότε περισσότερο παρὰ τὸν 18ο αἰώνα, καὶ ἐκείνους, ποὺ ταξίδευαν: αἰσθάνονταν δηλαδὴ τὴν ἀνάγκη νὰ τὴν ἀφήνουν ἐνῶ τὴν εἶχαν πάντα στὴν καρδιά.

'Ο Michelangelo Grigoletti (Μικελάντζελο Γρογκολέττι), (1801 - 1870) δάσκαλος στὴν Ἀκαδημία ἀπὸ τὸ 1839, ζωγραφίζει μερικὰ χρόνια στὴν Ούγγαρια. 'Ο Ludovico Lipparini (Λουδοβίκος Λιππαρίνι), (1800 - 1856), ἀπὸ τὴ Μπολώνια, δάσκαλος κι αὐτὸς μαζὶ μὲ τὸν Γκρογκολέττι, ἔζησε στὴ Ρώμη, Νεάπολη καὶ Πάρμα ποὺ νὰ πάρει τὴν ἔδρα τῆς Βενετίας: ὁ Natale Schiavoni (Νατάλε Σκιαβόνι), (1777 - 1858) ἀπὸ τὴν Κιότζια, πήγε στὴ Τεργέστη

καὶ τὸ Μιλάνο καὶ ἔζησε γιὰ πέντε χρόνια στὴ Βιέννη ποὺν νὰ δονομαστεῖ «ταχτικὸς σύμβουλος» τῆς Ἀκαδημίας. 'Ο γιός του Felice (Φελίτσε), (1803 - 1881), ἐργάστηκε σὰν ζωγράφος στὴν αὐτοκρατορικὴ αὐλὴ τῆς Πετρούπολης: ὁ Giacomo Casa (Τζιάκομο Κάζα), μαθητὴς τῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τὸ 1840 ὥς τὸ 1844, ταξίδεψε στὴ Μέση Ἀνατολή, ἔμεινε μερικὰ χρόνια στὸ Λονδίνο καὶ ἔζησε πολὺ καρδὶ στὴ Ρώμη. 'Ο Βενετούνος Cosroe Dusi (Χοσρόης Ντούζι), (1808 - 1859), ποὺ ζωγράφισε τὴ σκηνὴ τοῦ Fenice τὸ 1838, ἔμεινε δυὸ χρόνια στὸ Μόναχο καὶ ὕστερα στὴ Πετρούπολη καὶ τὴ Μόσχα, διόπου ζωγράφισε, μὲ ἐντολὴ τοῦ Τσάρου, τὴ σκηνὴ τῶν δύο σημαντικώτερων θεάτρων αὐτῆς τῆς πόλης. 'Ο Francesco Hayez (Φραντσέσκο Χαϊέζ), στὴ Βενετία μέχρι τὰ τριάντα του χρόνια, μετανάστευσε ὕστερα στὸ Μιλάνο. 'Ο Federico Zandomeneghi (Φεντερίκο Τζαντομένεγκι), (1841 - 1917), ἀφοῦ ἐργάστηκε πρώτα μὲ τοὺς μακιαγιόλι στὴ Φλωρεντία ἔζησε μετά, πάνω ἀπὸ σαράντα χρόνια, ως τὸ θάνατό του, στὸ Παρίσι. 'Ο Guglielmo Ciardi (Γουλιέλμος Τσιάρντι), (1842 - 1917) θρέφεται σ' δῆλη του τὴ ζωὴ μὲ τὶς καλλιτεχνικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ ταξίδι ἐνὸς χρόνου στὴ Φλωρεντία, Ρώμη, Νεάπολη.

'Ο Ἰππόλιτος Κάρφι ἐπιστρέφει συχνὰ στὴ Βενετία, ἀλλὰ καὶ φεύγει ξανά. Αὐτὸ τὸ ἀδιάκοπο ταξίδεμα στὸν κόσμο, πλούτιζει ὅχι μόνο τὶς γνώσεις του ἀλλὰ καὶ τὸν εἰδικότερο τομέα τῆς ζωγραφικῆς του πάνω δημοσ. σὲ μιὰ καθωρισμένη τροχιά: δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε ἔνα καθαρὸ διαχωρισμὸ ἀπὸ τὴν μιὰ περίοδο στὴν ἄλλη, ἀνάμεσα στὴ νεανικὴ του δραση καὶ τὴν πιὸ ὁριμη. 'Η ἐμπειρία τῶν ἄλλων ζωγράφων λίγο τὸν ἐνδιαφέρει, παφ' ὅλο ὅτι στὴ Ρώμη, τὸ Παρίσι καὶ τὸ Λονδίνο εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσει ἀρκετούς, νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐκθέσεις, νὰ παρουσιάσει ἔργα μαζὶ μὲ ἄλλους ζωγράφους. 'Η δραση του είναι στα-

θερή και μὲ όλοκάθαρη διαύγεια. Οἱ κρίσεις ποὺ ἐκφράζει εὐκαιριακὰ στὰ γράμματά του γιὰ ἄλλους ζωγράφους είναι πολὺ λιτές και προσωπικές: στάνια ἐνθουσιάζεται μὲ τὴν ζωγραφικὴ τους. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε δὲν δὲν ταράζουν τὴ διήγησή του, πού, συναντιέται, ἀντίθετα, μακάρια κάθε μέρα μὲ τὸ φωτεινὸ καὶ καθαρὸ φῶς τοῦ πρωΐνου, δταν ἡ ἀσυνήθιστη δξύτητα τοῦ βλέμματό του γίνεται ἀκόμα πιὸ διεισδυτικὴ και κατορθώνει νὰ τυλίγει τὸ χῶρο μὲ τοὺς ορόνους τόνους, ποὺ προτιμάει, σ' ἑνα σχεδιαστικὸ πλέγμα, ἀπὸ ζωγράφο και γραφίστα μαζί, ποὺ ξεπηδάει αὐθόρμητα δπως ἡ κίνηση και ἡ λέξη.

Ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς σπανιότατες ἔξαιρέσεις, ὁ Κάφρι δὲν ἀσχολήθηκε μὲ ἄλλα εἰδη ζωγραφικῆς ἔξω ἀπὸ τὴν veduta: τὰ ὑπόλοιπα δὲν ὑπάρχουν γι' αὐτόν.

'Απὸ τὸν πίνακα ποὺ δράθενε τὴ 'Ακαδημία τῆς Βενετίας στὸ 'Εργαστήριο προοπτικῆς τὸ 1830, δταν ἡταν εἰκοσι-ενὸς χρόνων, ὃς τὰ τελευταῖα σχέδια ποὺ ἔφτιαξε στὸ πλοϊο δπου δρῆκε και τὸν θάνατο, στὰ πενηνταεφτά του χρόνια, τὸ 1866, στὴ Λίσσα, μένει ἔνας σταθερὸς παρατηρητὴς τῆς φύσης μὲ μιὰ ποιητικὴ δεχτικότητα ἐντελῶς δική του. «Ἔναι φανερὸ δι τὰ μάτια μας μορφώνονται — λέει ὁ Γκαΐτε κοιτάζοντας τὸ βενετσιάνικο τοπίο — ἀνάλογα μὲ τὰ ἀντικείμενα ποὺ παρατηροῦμε ἀπὸ τὴ νεότητά μας, και γι' αὐτὸ δ βενετσιάνος ζωγράφος πρέπει νὰ βλέπει τὰ πάντα πιὸ καθαρὰ και πιὸ φωτεινὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους».

Μολονότι ἡ ψυχικὴ του διάθεση και οἱ προθέσεις του στὶς «vedute» είναι διαφορετικὲς ἀπὸ τῶν ἄλλων καλλιτεχνῶν ποὺ ἔζησαν πρὶν ἀπὸ αὐτόν, στὴ Βενετία τοῦ 18ου αἰώνα, δὲν μποροῦμε νὰ ἐπισημάνουμε σ' αὐτὸ τὸ εἰδικὸ εἶδος μιὰν ἀντίθεση πολὺ καθαρὴ μὲ τὸν 19ο αἰώνα, δπως εἴμαστε συνηθισμένοι νὰ παρατηροῦμε στοὺς ἄλλους τομεῖς τῆς ζωγραφικῆς. Φαντασία και ζωγραφικὴ πραγματικότητα ἀγγίζουν γῆ, νερὸ και οὐρανό, ἔχουν μιὰ κοινὴ

σύνδεση μὲ τὴν πραγματικότητα σὲ μιὰ ὅπτικὴ και συναισθηματικὴ αὐταπάτη καθὼς καθηλώνουν τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχει ἀναμφίβολα μυστικὲς συνδέσεις. Οἱ ἀνθρώποι ποὺ διαρρίνονται στὶς vedute χρησιμεύουν γιὰ νὰ δώσουν ἀναλογικὰ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέτρα: είναι σημεῖα μέσα στὸ χῶρο, συγνότατα λεπτὰ και καθαρά.

Ο Κάφρι ἀρχίζει νὰ δουλεύει στὴν πιὸ κρίσιμη περίοδο τῆς βενετσιάνικης ζωγραφικῆς τοῦ 19ου αἰώνα, τὸ 1830, δταν κι οἱ τελευταῖοι μῆνοι τοῦ Νεοκλασσικισμοῦ είχανε ὄλοκληρωτικὰ χαθεῖ και ἡ πόλη ἔμενε ἀκόμα πιὸ ἀπομονωμένη, πιὸ ἀσύνδετη, διηλαδή, μὲ τὴν αἰσθητικὴ δραση ποὺ είχε βαθιοὺς εὐρωπαϊκοὺς δεσμούς.

Ἡ ἀπογοήτευση μετὰ τὴν πτώση τῆς Δημοκρατίας και τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα δημιουργησαν ἔνα κενὸ σὲ μερικοὺς τομεῖς τῆς τέχνης και κυρίως στὴ ζωγραφικὴ. Ἡ οἰκονομία, δπως μᾶς θυμίζει ὁ Τζίνο Λευτσάτο, αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ χρόνια, γύρω στὸ 1830, είχε καταρρεύσει. Τὸ νέο ξεκίνημα τῆς ἐπιστήμης, ἡ λατρεία τῆς τεχνικῆς προσόδου, ἡ νέα οἰκονομικὴ δομὴ ἀξιώνων και μιὰ νέα τέχνη ποὺ θὰ γεννιόταν μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ποινωνία ἐνῶ ἀντίθετα ἡ πόλη τότε ἡταν γερασμένη, γεμάτη νοσταλγίες, και αἰσθανόταν, μόνο μιὰ μαζευνὴ ὥχλο τοῦ γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ χωρὶς νὰ ξαίρει νὰ δραστηριοποιεῖ τὰ ἐνεργά του κίνητρα, δπως, ἀντίθετα, γιὰ παράδειγμα, ἔγινε μὲ τὸ Μιλάνο, τὸ Μιλάνο τοῦ Στεντάλ, ποὺ τότε ἀκριβῶς ἀρχίζει τὴ μεγάλη του ἀνάπτυξη, δεμένο μὲ τὸ ἐμπόριο, τὴ βιομηχανία και τὴ νέα πολεοδομικὴ ἀνάπτυξη τῆς πόλης.

Τὸ θέατρο La Fenice χτισμένο τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς Δημοκρατίας, τὸ 1792, ἡταν μιὰ εὐτυχισμένη δαση: τὰ λυρικὰ ἔργα δοκίμασαν στὴ Βενετία μιὰ ἀνέλτιστη ἀνθίση γιατὶ ἡ Βιέννη, ἡ νέα πρωτεύουσα, μποροῦσε δέβακα νὰ αἰσθά-

νεται τη μουσική, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ προσφέρει τίποτα τὸ καινούργιο στὴ ζωγραφικὴ ποὺ ἦταν κλεισμένη στὰ στενά πλαίσια τῆς τεχνικῆς τελειότητας καὶ τῆς ἐπιστήμης τῆς προσποτικῆς.

Μιὰ ώρισμένη ἑποχὴ τελειώνει, λοιπόν, τὸ 1830, στὴ Βενετία τοῦ Κανόβα καὶ τῶν ζυμώσεων, ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ τὶς ἰδέες ποὺ ἔφερε ὁ στρατὸς τοῦ Ναπολέοντα. Ἐπειπονά τὸ 1866, τὸ χρόνο τῆς ἔνωσης τῆς πόλης μὲ τὴ μητέρα πατρίδα.

Ἡ βενετούνικη ἑπαρχία, τούναντίον, ἀρχίζει νὰ βρίσκει τὴν ισορροπία τῆς στὴ νέα ἑποχή. Κάθε πόλη τῆς ἑπαρχίας ἀποχτάει δικό της χαρακτήρα μὲ δικές της ἴδιότητες καὶ ἀξιοζήλευτες διακρίσεις· κάθε πόλη ἀπόβλεπε σὲ μιὰ νέα ζωὴ ἐνῷ διολογοῦσε διτὶ ἤταν δεμένη αἰσθηματικὰ μὲ τὴν παλιὰ Βενετία, ποὺ ἔμεινε μονάχη στὴ μεγαλόπρεπη ἀτομόνωση τῆς λαϊκούτατας. Ἡ Πάδοβα γιὰ παράδειγμα συγκεντρωμένη γύρω ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τῆς, κάνει αἰσθητὸ τὸ βάρος τῆς: ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ Giuseppe Japelli (Τζιουζέππε Γιαππέλλι) ἀναγγέλλει αὐτὴ τὴν ἀνανέωση. Ἀπὸ δὲ τὴ βενετούνικη ζωγραφικὴ τοῦ 18ου αἰώνα, ἔμενε, σὲ γενικὲς γραμμές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σκηνογραφία λυρικῶν ἔργων καὶ τὴν παράδοση τῶν τοιχογραφῶν στὶς ἑπαύλεις, ἡ λατρεία μονάχα τῆς προσποτικῆς τοῦ Καναλέττο, δανεισμένη ἀπὸ τὰ προηγούμενα χρόνια μελετημένη ἐν ψυχρῷ, ἀναλυμένη σὸν ἀνατομικὸ τραπέζι μὲ τὸν κανόνες προσποτικῆς, ποὺ ἔπειπε νὰ προσαρμόσουν ἐπιστημονικὰ τὸ χῶρο στὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴ ζωγραφικὴ.

Στὴν Ἀκαδημία ἡ προσποτικὴ ἀποτελοῦσε ἔνα μάθημα ἔχοντος κοντά στὰ ἄλλα, ὅπως ἡ ζωγραφικὴ τοπίου καὶ ἡ ζωγραφικὴ μορφῆς. Τὸ 1830 τὴν ζωγραφικὴ τῆς προσποτικῆς δίδασκε ὁ Τρανκούνιλο "Ορσι, τὴ ζωγραφικὴ τοπίου ὁ Φραντσέσκο Μπανιάρα καὶ μορφῆς ὁ Τεόντορο Ματεΐνι.

Ο Ἰππόλυτος Κάφρι δὲν ἔχει ἀδυναμία πρὸς τὴν Ἀκα-

δημία Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βενετίας: ἀντιλαμβάνεται γρήγορα τὸν κλειστὸ δέρα ποὺ ὑπάρχει στὶς αἰθουσές της καὶ μοναδικὴ ἐπιθυμία του εἶναι νὰ φύγει.

Αὐτὴ ὅμως τοῦ ἔδοσε τὴν τεχνική: τὸ προσποτικὸ μοντάρισμα τῆς veduta πιστὸ στὸν τεχνικὸ τρόπον τοῦ 18ου αἰώνα, ὅπου ἡ γραμμὴ ἐκφρασμένη μὲ κανόνες, κρούνει τὸν γραφικὸ τόνο, μετριάζει τὶς ποιητικὲς ἀρετές.

Ο Ἰππόλυτος Κάφρι αἰσθάνεται σ' δὲ τὸν τὴ ζωὴ αὐτὴ τὴν ἑπιβολή, τὴν αὐστηρότητα αὐτῆς τῆς διαπολιτικής, ἀλλὰ ταξιδεύοντας σ' δὲ τὸν κόσμο ἀποχτᾶ μιὰ νέα συνείδηση, μένοντας ὅμως γιὰ πάντα δεμένος μὲ τὴν σωστὴ ἀπεικόνιση τοῦ τόπου μὲ μιὰ ἀποικολογία, ποὺ εἶναι κατὰ βάθος τοῦ Καναλέττο. Σὰν ἔνθεμος πατριώτης καὶ ἀνθρωπὸς ἔτοιμος γιὰ τὰ πιὸ τολμηρὰ ἐγχειρήματα νοιώθει καὶ στὴ ζωγραφικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ προχωρήσει, νὰ ἀναζητήσει νέους χώρους στὴ φύση, στιγμὲς συνάντησης ποὺ νὰ ξεπερνῶνται τὴν ἀλήθεια. Σ' αὐτὴ τὴν λαχτάρα ποὺ τὸν φέρνει δὲ καὶ πιὸ πέρα, μέχρι ποὺ νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὸν θάνατο, ἡ προσωπικότητά του, τυπικὰ παλιγγενεσιακή, βρίσκει τὴν πιὸ ὑψηλὴ σημασία της.

Τοτερα ἀπὸ τὶς πρῶτες δοκιμὲς στὴ Βενετία καὶ μία Via Crucis ποὺ ὑπάρχει ἀκόμα στὴν ἐνοριακὴ ἐκκλησία τοῦ Caerano di San Marco, ὁ Ἰππόλυτος Κάφρι βρίσκεται τελικὰ στὴ Ρώμη, τὸν Γενάρη τοῦ 1834, φιλοξενούμενος τοῦ ἔξαδέλφου του Πιέτρο Παολέττι. Ο Κάφρι φέρνει στὴ Ρώμη τὸ χάρισμα τῆς δεύτερης ὥπτικῆς του καὶ αἰσθάνεται τὴν ὑποβολὴ τῆς veduta τόσο πλούσιας σὲ θύμησες καὶ φωτιστικὲς παραλλαγές. Βρισκόμαστε στὴν ἑποχὴ ὅπου ἡ veduta εἶναι ἔνα θέμα πολὺ ἀγαπητὸ σὲ πολλοὺς ζωγράφους ποὺ ἔρχονται στὴ Ρώμη σὰν τὸ ιδανικὸ ὄρόσημο τῆς ζωγραφικῆς. Γιὰ τὸν Κάμιλο Καρὸ ἡ veduta θὰ εἶναι

λησε νὰ καθορίσει ἀκόμα καὶ τὸ δνομα τῆς τοποθεσίας ἀπ' δπου ἔφτιαξε τὸν πίνακα.

Στὴ θέαση τῆς Ρώμης ἀπὸ ψηλὰ μελετοῦσε διαδοχικὰ τὸ δυτικὸ σημεῖο καὶ ἔδινε τὶς μορφὲς σὰν ὑπόδειγμα μέρους γιὰ νὰ τονίσει τὴ μεγαλοσύνη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ σχέση ἐδῶ εἶναι διαφορετική: οἱ μικρὲς μικρούνες μορφές, τὰ λίγα σπίτια, μερικὲς κορινθιακὲς κολόνες κάνουν ἔχοντα τὴν ἰδεώδη διμορφιὰ τοῦ τοπίου, τὴν πρόσληση στὸ χρόνο αὐτοῦ τοῦ βράχου, τὸ μοναδικὸ σύμπλεγμα τοῦ ἔργου τῆς φύσης μαζὶ μὲ τὸ ἔργο τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ διάφοροι πίνακες μὲ τὸ θέμα τῆς Ἀρρόπολης ἀποτελοῦνται ἔνα τεκμήριο τοῦ μνημειακοῦ συγχροτήματος γύρω ἀπὸ τὸν Παρθενώνα ποὺ ἀπὸ τὸ 1843, ποίν, δηλαδή, ἀπὸ τὶς ἀναστηλώσεις ποὺ ἀρχισαν λίγα χρόνια μετὰ στὰ Προπύλαια, στὸν Παρθενώνα, στὸ Ἐρέχθειο καὶ στὸ θέατρο τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ. ('Ο φράγκικος πύργος ποὺ φαίνεται ἐδῶ κοντὰ στὰ Προπύλαια καταδαφίστηκε τὸ 1875). Ἡ καινούργια Ἑλλάδα γεννιόταν τότε μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ αὐτὴ ἡ τόσο ἀκριβόλογη τεκμηρίωση μερικῶν ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ μνημεῖα τῆς Ἀθήνας εἶναι πάρα πολὺ πολύτιμη. 'Ο Κάφφι μὲ τὴ φωτιστικὴ τοῦ ἀκριβείας ἀποτύπωσε καὶ δύο βασικοὺς χωραματισμούς: τὸν λαμπτὸ τόνο τοῦ πάροιου μάρμαρου σὲ σύγκριση μὲ τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς τοῦ ἑλληνικοῦ οὐρανοῦ μὲ τὸ ἔντονο γαλάζιο, δπως παρουσιάζεται στὸ ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς Νίκης (ἀρ. καταλ. 22) ἢ τὴν Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ, ποὺ δρισκόταν τότε στὴν ἔξοχή (ἀρ. καταλ. 24) κι ἀκόμα περισσότερο στὸν ἔξασιο πίνακα τῆς Ἀγορᾶς (ἀρ. καταλόγου 23).

Στοὺς ἔξι πίνακες ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Κάφφι ἀποτυπώνει μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ὑποβλητικὲς δψεις τοῦ τόπου: δύο μικρογραφίες μὲ τὴν Ἀγία Σοφία, τὴν βασιλικὴ καὶ τὸν Ἰππόδρομο· δύο vedute συνόλου ἀπὲ τὸν τελευ-

ταῖο πολτίσκο τοῦ Χρυσοῦ Κέρατος ἀπ' δπου σύλλαμβάνει μ' ἔνα γοητευτικὸ τρόπο (ἀρ. καταλ. 26 καὶ 27) τὴ μακρινὴ κατατομὴ τῆς πόλης διάστικτη μὲ τὶς μύτες τῶν μιναρέδων καὶ τυλιγμένη σ' ἔνα χρυσαφένιο σύννεφο, ποὺ τὴν κάνει διάφανη καὶ φωτεινὴ σὰν μέσα σ' ἔνα πέπλο, κοντὰ στὸ καθαρότατο πρῶτο πλάνο τῆς θάλασσας· τέλος δυὸ σκηνὲς ἀπὸ ἔθμα στὸ «Σκλαβοπάζαρο» καὶ τὸ «Παζάρι» (ἀρ. καταλ. 28 καὶ 29) δπου φαίνεται ὁ δικός του τρόπος νὰ σχεδιαγραφεῖ τὴν ἀνθρώπινη μορφὴ μὲ λίγες πινελιές. 'Ιδιαίτερα σημαντικὸς εἶναι ὁ μικρὸς πίνακας μὲ τὸν Ἰππόδρομο δπου τονίζεται ἡ ἀσυνήθιστη εὐρύτητα τῆς πλατείας, δπως μόνο τότε μποροῦσε νὰ φανεῖ ἀνάμεσα στοὺς μιναρέδες στὸ πλάι, τὸν διβελίσκο καὶ τὴν κολόνα στὸ κέντρο, σὲ σύγκριση μὲ τὸ πλάτος τοῦ οὐρανοῦ. 'Απὸ τὸ ταξίδι στὴν Αἴγυπτο ὁ Κάφφι διαφύλαξε εἰκοσιτρεῖς πίνακες, ποὺ τοὺς ἀγαποῦσε πολὺ γιατὶ τὰ θέματα αὐτὰ τὰ ἐπανέλαβε πολλὲς φορὲς σὲ κατοπινοὺς πίνακες καὶ σὲ δύο μεγάλες τοιχογραφίες στὸ σπίτι του στὴ Βενετία κοντὰ στὴ Πλατεία τοῦ 'Αγ. Μάρκου.

Στὴ διάρκεια τῆς μικροῦς παραμονῆς του στὴν αἴγυπτικὴ γῆ, τρεῖς περίπου μῆνες, ὁ καλλιτέχνης ζωγραφίζει τοποθεσίες τῆς ἐρήμου ἐνῶ ταξίδευε μὲ τὸ καραβάνι, ὕστερα τὸ Σουέζ, τὴν Ἀλεξανδρεία, τὸ Κάρο, τὸ Καρνάκ κοντὰ στὸ Λούξορ (οἱ ἀρχαῖες Θῆβες) φτάνοντας μέχρι τὴ Νουβία στὴν Ἀνω Αἴγυπτο. 'Ενα ταξίδι ποὺ γίνεται τὸ 1843 καὶ σίγουρα πλούσιο σὲ ἐκπληκτικὲς νέες ἐμπειρίες δπως αὐτό, γιὰ νὰ πάρει μιὰ ἀκριβὴ τεκμηρίωση τῆς Ἀνατολῆς, ἀποτελοῦσε ἔνα ἔγχειρημα ἔξαιρετικό.

'Η γνωριμία τῆς ἀρχαίας Αἴγυπτου, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Ναπολέοντα καὶ τὶς πρῶτες ἀρχαιολογικὲς ἀποστολές, ἀρχισε τότε ἀκριβῶς νὰ παίρνει πλατύτερη διάδοση. ('Ο Giovan Battista Belzoni ἀπὸ τὴν Πάδοβα πῆγε νὰ ἀνακαλύψει τὴν Αἴγυπτο ἀπὸ τὸ 1815 ώς τὸ 1820 ἐν-

τελῶς μόνος, σάν «τιμημένος τυχοδιώκτης» δύος δινομάστηκε μετά, πρὶν ἀπὸ τίς ἀρχαιολογικὲς σπουδὲς τοῦ Σαμπολὸν καὶ τοῦ Ἰππόλυτον Ροσσελίνι τὸ 1828 - 29 καὶ τοῦ Ριζάρντο Λέπσιους μὲ τὴ γερμανικὴ ἀποστολὴ τὸ 1842 - 1854).

Ο Ἰππόλυτος Κάφρι δὲν πῆγε στὴν Αἴγυπτο γιὰ νὰ ἀνακαλύψει τάφους, οὔτε καὶ γιὰ νὰ γράψει μιὰν ἀναφορὰ δύος ἔκανε ὁ Μπελτσόνι. Ἀπὸ τὶς διηγήσεις δύως τοῦ Μπελτσόνι καὶ τὰ δικά του σχέδια παίρνοντε μιὰν ἰδέα γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ θὰ συνάντησε τότε στὸ ταξίδι ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρεια ὧς τὴν Ἀνω Αἴγυπτο κατὰ μῆκος τοῦ Νείλου γιὰ χριλιάδες χριλιόμετρα μὲ καραβάνι, δύος ἔκανε ὁ ζωγράφος μας. Ο Ἰππόλυτος Κάφρι εἶχε ντυθεῖ ἀραβᾶς γιὰ νὰ μὴ ξεχωρίζει ἀπὸ τὸν ἄλλους τῆς συντροφιᾶς. Δυστυχῶς δὲν σώζεται οὔτε ἔνα λεύκωμα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ταξίδι. Οἱ πίνακες μόνο μᾶς δίνουν μιὰν εἰκόνα τῶν τόπων, τὴν ἔρημο προπαντὸς ποὺ διάσχισε μὲ καραβάνι, τὴν ἐπαφὴν μὲ τὴ φύση ποὺ ἐπιδίωκε. Ο καλλιτέχνης προσπάθησε νὰ καθηλώσει τὸ πλαγιαστὸ φῶς τῆς δύσης στὴν ἔρημο ποὺ δίνει μερικὲς φροδὲς μιὰν θεαματικὴ αἰσθηση στὶς εἰκόνες, στὸ κίτρινο χρυσὸ τόνο τῆς ἀμπιού ποὺ φτάνει μέχρι τὸν συμβατισμό. Τὰ χρώματα κόκκινο βιολὲ τοῦ οὐρανοῦ δίνουν κατὰ τὴ δύση μιὰν μοναδικὴ δύψη στὴν πορειατικότητα καὶ κάνουν ἀκόμα πιὸ μυθικὴ τὴν δύψη μερικῶν μνημείων, δύος ἡ Σφίγγα καὶ οἱ πυραμίδες (ἀρ. καταλ. 44). Ο πιὸ ἐνδιαφέρων γιὰ τὸ τυπικὰ ἀφρικάνικο φῶς ποὺ δίνει εἶναι ὁ πίνακας «Ισθμὸς τοῦ Σουέζ», μεγαλύτερος συγκριτικὰ μὲ τὸν ἄλλους, δύος οἱ χρωματικοὶ τόνοι τῆς θάλασσας καὶ τοῦ οὐρανοῦ ἀποδίδονται ἔντονα, εἰδικὰ τὸ βαθὺ γαλάζιο καὶ τὸ γκριζό - βιολὲ κι ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἄλλα καθαρότατα χρώματα τῆς ἀκτῆς, ποὺ δίνουν στὸ τοπίο μιὰ δύψη ἀσυνήθιστη καὶ λίγο βεβιασμένη.

Στὸ Κάϊρο εἶναι ἀφιερωμένοι δέκα πίνακες, καὶ τέσσερις

φτιαγμένοι στὶς δύκας τοῦ Νείλου εἶναι ἀπὸ τὸν πιὸ ἐνδιαφέροντες ζωγραφικὰ γιὰ τὴν ὅπτικὴ ἐνότητα καὶ τὸ πλατὺ χῶρο τοῦ νεροῦ καὶ τοῦ οὐρανοῦ, δύος ὁ καλλιτέχνης εἶχε μάθει στὰ τοπία τῆς λιμνοθάλασσας τῆς Βενετίας. Τὸ χρώμα ἐδῶ εἶναι πιὸ ἐνιαίο στὸ φόντο καὶ παρεμβάλλεται ἡ χαρακτηριστικὴ βλάστηση μὲ τὸν φοίνικες ποὺ καθὼς εἶναι σὲ πρῶτο πλάνο μοιάζουν μὲ πυροτεχνήματα (ἀρ. καταλ. 39). Οἱ ἀκριβεῖς πληροφορίες ποὺ συνάγουμε ἀπὸ τὸν πίνακας εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσες. Τὸ «Παλάτι τοῦ Πασᾶ» (Kasr el Nil) γιὰ παράδειγμα, (ἀρ. καταλ. 39) σήμερα δὲν ὑπάρχει πιὰ καὶ τὸ δύνομά του δόθηκε σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες γέφυρας τοῦ Νείλου στὴν πόλη. «Ἡ συνοικία Boolak» (ἀρ. καταλ. 37) κοντά στὸ παλάτι τοῦ Πασᾶ φιλοξενοῦσε ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀξιωματούχον τῆς αὐλῆς, τὴν φρουρὰ στὰ κτίρια ποὺ διακρίνονται σὲ πρῶτο πλάνο. Στὰ ἐσωτερικὰ τῆς πόλης δύος «Κεντρικὸς δρόμος» (ἀρ. καταλ. 36) σύλλαμψάνε τὸ ἀπότομο πέρασμα ἀπὸ τὸ φῶς στὴ σκιὰ στὰ ποικίλματα τῶν παραπεταμάτων καὶ τῆς ἀραβικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς δόπιας δίνει καὶ μερικὲς γραφικὲς λεπτομέρειες μὲ σημεῖα, γραμμὲς καὶ ἀνάγλυφα ἀραβονγρήματα. Τὸ τζαμὶ τοῦ Χασάν, γιὰ παράδειγμα, σήμερα ἔχει γύρω του πολλὰ κτίρια ποὺ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ τὸ θαυμάσουμε δύος στὸν πίνακα τοῦ Κάφρι.

Τέσσερις πίνακες εἶναι ἀφιερωμένοι στὸ θεαματικὸ μνημειακὸ συγκρότημα τοῦ Καρνάκ, τὶς ἀρχαῖες Θῆβες, κοντά στὸ Λοῦξορ (έφτακοσιαπενήντα περίπου χριλόμετρα πέρα ἀπὸ τὸ Κάϊρο κατὰ μῆκος τοῦ Νείλου), κι ἔχουμε μίαν veduta συνόλου πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν ἀρχαιολογία λόγῳ τῆς χρονιας ποὺ ἔγινε (ἀρ. καταλ. 40). Οἱ ἀνθρώπινες μορφὲς κοντά στὶς κολόνες τοῦ ναοῦ δίνουν τὴν κολοσσαία ἀναλογία τῆς τεράστιας κατασκευῆς τοῦ κτιρίου (ἀρ. καταλ. 41 καὶ 43), κοσμημένο ὅλο μὲ ἀνάγλυφα, ποὺ ὁ

καλλιτέχνης ἀποτυπώνει μὲ τὴν ἄνω τοῦ τινέλου. Μιὰ χρωματικὴ νότα ἐντελῶς ξεχωριστὴ παρατηροῦμε στὸν οὐρανὸν ἀνάμεσα στὴν ἀσπράδα ποὺ ἔχουν οἱ κολόνες: βαθὺ γαλάξιο ψηλὰ καὶ βιολεττὶ χαμηλὰ πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ὁρίζοντα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ μακριὰ στὴ ζεστὴ φωτεινότητα τῆς ἑρήμουν. Ἀπὸ τὸ ταξίδι στὴ Νουβία, ὁ καλλιτέχνης ἐνδιαφέρεται προπαντὸς νὰ καθηλώσει τὶς ἀναμνήσεις ἀπὸ ἔθιμα: οἱ πάνακες μοιάζουν μὲ τὶς σελίδες ἀπὸ τὸ λεύκωμά του μὲ τὰ σχέδια μεγαλωμένα καὶ καθαρογραμμένα. Στὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς ὁ Κάφρι σταματάει στὴν Ἱερουσαλὴμ κι ἔχουμε δύο vedute συνόλου (ἀρ. καταλ. 47 καὶ 49), ἡ «Πύλη τῆς Δαμασκοῦ» (ἀρ. καταλ. 48) καὶ οἱ «Τάφοι τῶν Βασιλέων» καὶ ὁ «Τάφος τοῦ Ἀγίου Ἰακώβου» (ἀρ. καταλ. 50 καὶ 51).

Τὴν πόλη τῆς Ἱερουσαλὴμ τὴν δίνει ἀπὸ τὸ "Ορες τῶν Ἐλαῖων μέσα στὰ παλιὰ τείχη καὶ στὸ κέντρο φαίνεται τὸ τζαμὶ τοῦ Ὁμάρ. Σὲ πρῶτο πλάνο παρουσιάζεται ἡ κοιλάδα τοῦ Ἰωάσαφ ἀπὸ ἔνα ὑψος ἀπ' ὃπου ὁ καλλιτέχνης συλλαμβάνει τὴν βαθειὰ σκιὰ τῆς πεδιάδας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν φωτεινότητα ποὺ διαχύνεται πρὸς τὸ οόδινο καὶ τὸ βιολεττί, καὶ φωτίζει τὴν πόλη ἀπὸ κάτω μέχρι ἀπάνω τόσο ποὺ νὰ μοιάζει μετέωρη πάνω στὸ βουνὸ σὰν ἔνα δραμα. Μερικὲς μεριφές είναι παριμένες ἀπὸ πίσω, καθὼς είναι στραμμένες γιὰ νὰ θαυμάσουν τὴν πόλη καὶ πιὸ μακριά, κοντὰ στὰ τείχη, διακρίνονται μερικὰ πρόσωπα μπροστά στὶς σκηνὲς ἐνὸς στρατοπέδου. Μικρότατες μιόλις διαγράφονται μὲ τὸ πινέλο μὲ μιὰ ἔξαιρετικὴ ὅπικὴ ἴκανότητα γιὰ νὰ δώσουν τὴν αἰσθηση τῆς ἀπόστασης καὶ νὰ μὴ δικταούν τὴν θέαση τοῦ τοπίου ποὺ ὁ καλλιτέχνης θέλησε νὰ διαγράψει, μὲ ἐλαφροὺς τόνους, τῆς ὠχρας, τὸ κάθε του κτίριο, λουσμένο στὸ φῶς τῆς δύσης.

"Οταν γύρισε στὴ Ρώμη τὴν ἄνοιξη τοῦ 1844, ὁ ζωγράφος παρουσιάζει σὲ μιὰ "Έκθεση τῶν Cultori delle Belle

Arti, τὶς vedute ἀπὸ τὸ ταξίδι στὴν Ἀνατολή. Στὴ Βενετία τοῦ πρόσφεραν τὴν ἔδρα προσπικῆς στὴν Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν. Ὁ Κάφρι, υπερέργα ἀπὸ τόσα χρόνια ἐλευθερίας, νοιώθει τὸν περιορισμὸ ποὺ θὰ στοίχιζε στὸν χαρακτήρα του ἡ διδασκαλία καὶ ἀρνιέται τὴν θέση. Μὲ τὰ πρῶτα πατριωτικὰ κινήματα τοῦ 1847, ὁ ζωγράφος κατατάσσεται στὴ πολιτοφυλακὴ γιὰ νὰ είναι ἕτοιμος νὰ λάβει μέρος στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐνότητα τῆς Ἰταλίας καὶ τὸν Μάρτη τοῦ 1848 ἔρχεται στὴ Βενετία μόλις μαθεύτηκε ἡ ἔξεγρηση τῆς πόλης ἐνάντια στὸν αὐτοριακόν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πίνακα, ἀνάμνηση τῆς μάχης ὃπου πιάστηκε αἰχμάλωτος στὴ Βίσκο Ἰλλύρια κοντὰ στὴ Παλμανόβα τὶς 17 Ἀπριλίου 1848, ὁ καλλιτέχνης ἄφησε μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα σειρὰ μὲ σχέδια ἀπὸ τὶς θέσεις ἀμυνας κατὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Μέστρος τὶς 27 Οκτωβρίου 1848 καὶ ἀλλων πολεμικῶν γεγονότων ὃπου ἔλαβε μέρος σὰν λοχαγὸς τῆς πολιτοφυλακῆς. Ὁ Ἰππόλυτος Κάφρι ὑπερηφανεύταν πῶς γεννήθηκε τὴν ἴδια δεκαετία μὲ τοὺς Γκαριμπάλντι, Ματσίνι, Καθούν καὶ οἱ πράξεις του συνδέθηκαν, ὅπως κι ἐκείνων, μὲ τὴν πολιτικὴ πραγματικότητα τῆς πατρίδας του. Ἀνάμεσα σὲ δύο μάχες κατορθώνει νὰ σχεδιάζει καὶ νὰ ζωγραφίζει ἀπὸ ἀκάλυπτες προφυλακὲς καὶ ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος ὑπὲρ τῆς Βενετίας σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ὁραιότερες ἐπιχειρήσεις τῆς Ἰταλικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1848 καὶ τοῦ 1849.

Οἱ βενετσιάνικες vedute τευ δεσμεύονται μερικὲς φορὲς ἀπὸ τὸ θέμα καὶ τὴν παράδοση ἀλλὰ ἀντιλαμβανόμαστε συχνὰ ὅτι ὁ καλλιτέχνης ξεπερνάει τοὺς δεσμοὺς καὶ μὲ τὴ διατραγμάτευση τῶν θεμάτων: τὰ νυχτερινά του, τυπικά ωμαντικά, τὴν αὐταπάτη τῶν βεγγαλικῶν καὶ τῶν γιορτῶν μὲ τὰ τεχνητὰ φῶτα. Σὲ μερικὲς vedute προσδιορίζει ἀκόμα καὶ τὶς στιγμὲς τοῦ φωτός: «Ἡ Γέφυρα Ριάλτο. Πρωΐνο» (ἀρ. καταλ. 54), γιὰ νὰ δείξει τὴν διαδοχὴ τῶν φωτεινῶν τό-

νων στὰ κτίρια δύος και στὴν ώραία veduta «Πιατοέττα τοῦ Ἀγ. Μάρκου», δταν στὸν τίτλο προσθέτει: «τὸ πρωΐνό» (ἀρ. καταλ. 57). Ἀπὸ τὶς ἄλλες vedute σημειώνουμε Neve e nebbia τοῦ 1849 ποὺ εἰναι, δύος τὸ ἔχονμε κι δλας πεῖ, ἀπὸ τὸν ώραιότερον πίνακές του: ἡ θέαση τοῦ Κανάλ Γκράντε χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ λευκότητα τοῦ χιονιοῦ και τὸ σφουμάτο τῆς ὁμίχλης. Ἡ χρωματικὴ εὐαισθησία τοῦ καλλιτέχνη ἐκδηλώνεται μαζὶ μὲ τὴν ψυχικὴ κατάσταση ποὺ τοῦ ἐμπνέουν τὸ φῶς, ἡ ὥρα και τὰ ὁμιχλώματα τῆς ἀτμόσφαιρας μπροστὰ σὲ μιὰ πραγματικότητα ποὺ μεταμορφώνει κι ἀλλάζει τὸ χρώμα τῶν πραγμάτων σ' ἕνα νέο θέαμα, σὲ λευκογαλάζιους τόνους ἐνὸς χειμωνιάτικου οὐρανοῦ. Μετὰ τὸ 1849 ἀρχίζει γιὰ τὸ ζωγράφο μιὰ ἐποχὴ καταδιώξεων ποὺ θὰ δοξιμάσει σὰν ἔξδοιστος ἀπὸ τὴ Βενετία γιὰ τὴν πατριωτική του δράση και μιὰ ἀδικη κατηγορία. Θὰ ἐπιστρέψει στὴ Βενετία και τὴ Ρώμη μόνο μετὰ τὸ 1855 και θὰ φτιάξει μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ ώραια ἔργα του.

Ἀπὸ αὐτὰ ἀναφέρονμε τὶς vedute τῆς Ρώμης: «Ἐσωτερικὸ τοῦ Κολεσσαίου», 1855, «Φόρο Ρομάνο», 1856, (ἀρ. καταλ. 9, 10) «Ἐξω ἀπὸ τὴν Πύλη τοῦ Ἀγ. Σεβαστιανοῦ», 1856, και τῆς Βενετίας: «Πανόραμα ἀπὸ τὸ Γεφύρι τῆς Veneta Marina», 1858 (ἀρ. καταλ. 66), «Μῶλος», 1857 (ἀρ. καταλ. 60), «Σὰν Τζιόρτζιο Ματζιόρε και ἡ λιμνοθάλασσα ἀπὸ μέρω», 1858 (ἀρ. καταλ. 68).

Οἱ μεγάλοι πίνακες δὲν χάνουν σὲ ἀκρίβεια και δὲν τὸν λείπει ἡ ἀτμόσφαιρικὴ πνοὴ ποὺ ζωντανεύει συχνὰ τὰ σχεδιάσματά του. Ἡ ζωγραφικὴ τομὴ σὲ μερικὲς vedute γίνεται μακριὰ και στενὴ γιὰ νὰ ἀγγαλιάσει μ' αὐτὸ τὸν τρόπο μιὰ πιὸ πλατειὰ θέαση τοῦ τοπίου.

Πρέπει νὰ ἀναφέρονμε και μερικὰ νυχτερινὰ αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, δύος Festa ἔνα ἀπὸ τὸν λίγους ιταλικοὺς πίνακες ποὺ παρουσιάστηκαν τὸ 1959 στὸ Λονδίνο, στὴν "Επίθεση

φωμαντικῆς ζωγραφικῆς στὴν Εὐρώπη, και τὸ Sera di Carnevale, 1860.

Εἶκοσιέξι ἔργα ἔχονν γιὰ θέμα τὴν Γένοβα και τὴν ἀκτὴ τῆς Λιγυρίας (μαζὶ μὲ τὴν πόλη Νίκαια ποὺ τότε ἦταν ιταλική) και ἔγιναν τὴν ἑποχὴ τῆς ἔξορίας ἀπὸ τὴ Βενετία, ἀπὸ τὸ 1849 ως τὸ 1854. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν μερικὲς πανοραμικὲς θέες τῆς Γένοβας, ποὺ ἔφτιαξε ἀπὸ διαφορετικὸ ὑψος πάνω στὶς πορνφές τῶν βουνῶν γύρω ἀπὸ τὴν πόλη. Ὁ Κάρφοι ἔχει και μία δεξιοτεχνικὴ ἀκρίβεια μαζὶ μὲ τὴν τοπογραφικὴ ποὺ τότε ἀκριβῶς ἀναπάλυπτε ἡ φωτογραφία. Ἀπὸ ζωγραφικὴ ἀποψη πρέπει νὰ προτιμήσουμε τὸν πίνακες ὃπου στὴ veduta τονίζονται οἱ χρωματικὲς ἀξίες ποὺ ἐμπνέει ἡ ἴδια ἡ συνθετικὴ τειμή, και προ-Nazzaro di Albano, 1851. Veduta dall'Acquasola, 1854. Carignano, 1851. Bagno delle donne del popolo a S. Nazzaro di Albano, 1851. Veduta dall'Acquasola, 1854.

Ἀνάμεσα στὶς vedute ποὺ φτιάχνει τὰ ἴδια χρόνια στὰ ταξίδια του στὴν Ἰταλία και τὸ Ἐξωτερικό, σημειώνουμε ἐκεῖνες τῆς Γενεύης, τοῦ Τουρίνου και τοῦ Παρισιοῦ. Είναι ἔργα ποὺ μποροῦμε νὰ τὰ κατατάξουμε στὰ ἀριστονοργήματά του, εἰδικὰ τὸ Παρίσι, μέρα και νύχτα (ἀρ. κατ. 79 - 80) τοῦ 1855· νύχτα, μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ φωταερίου στὰ Champs Elysées, φωτισμὸ ποὺ είχε ἐντυπωσιάσει και τὴν φαντασία τοῦ Μπωντελαίρ· μέρα, μιὰ καθαρότατη veduta τοῦ Σηκουάνα ποντὰ στὸ Λούβρο, μὲ τὶς γέφυρες τοῦ ποταμοῦ, τὴν παλιὰ ἐγκατάσταση τῶν λουτρῶν, τὴν Ile de la Cité, τὶς Quais St. Michel, La Monnaie, τὸ Institut de France, μιὰ ὥραση καθαρὴ και ἀπλόχωρη μὲ κρύους τόνους ποὺ θυμίζει τὴν διαφάνεια τῶν ἔργων τοῦ Bernardo Bellotto, ἔνα αἰώνα πρίν. Ἐδῶ διακρίνουμε ἀκόμα και μιὰ διμοιρία στρατιωτῶν ποὺ βαδίζει κατὰ μῆκος τῆς διχθῆς μὲ τὶς στολές τῆς δεύτερης Αὐτοκρατορίας. Αὐτὴ ἡ ἀκριβῶς τὴ χρονιὰ ὁ Ναπολέων ὁ Γ', ἐγκαινιάζει τὴν

παγκόσμια "Έκθεση. 'Ο Ιταλόντος Κάρφη δύως γράψει  
ό έγγονός του Giuseppe Avon Caffi, Έλαβε μέρος στήν  
Έκθεση μὲ τοῖς πίνακες: Veduta di Venezia, Carnevale  
a Roma καὶ Foro Romano. 'Η κοίση τοῦ Θεόφιλου Γκωτίε  
γιὰ τὸν πίνακα τοῦ Κάρφη μὲ τὴν Βενετία παρουσιάζει  
ἕνα ένδιαιρέον ξεχωριστό. «"Ενας βενετούλανος — λέει ὁ

Γκωτιέ— μετά ἀπὸ τὸν Καναλέττο, τὸν Bonington, τὸν Joyant, τὸν Wildt, τὸν Ziem, βρῆκε τὸ μέσον νὰ ζωγραφίσει τὴν Βενετία μ' ἔνα νέο τρόπο. Ἡ veduta τοῦ Κανάλ. Γιράντε καὶ τῆς Σάντα Μαρία Ντέλλα Σαλοῦντε στὸν χειμώνα, μ' ἔνα σεντόνιο χιονιοῦν νὰ σκεπάζει τοὺς θόλους καὶ τὰ μέγαρα εἶναι ἔνας αὐθεντικὸς νεωτερισμός.

## ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

'Ιππόλυτος Κάφη, αύτοπροσωπογραφία.



### 1809

Γεννιέται στὸ Μπελλοῦνο. Γονεῖς του ἡ Μαρία Καστελλάνη καὶ ὁ Τζιάκομο Κάφη Μπάττι.

### 1821

Ο πατέρας του, ὑστερα ἀπὸ ἐπίμονες παρακλήσεις, τὸν ἀφήνει νὰ ἀκολουθήσει τὴν κλίση του στὸ σχέδιο καὶ τὴν ζωγραφική. Ο καλλιτέχνης ἀρχίζει νὰ ἐργάζεται μὲ τὸν καθηγητὴν Ἀντόνιο Φεντερίτοι, ἀπὸ τὸ Μπελλοῦνο καὶ μετὰ μὲ τὸν Ἀντόνιο Τεσσάρι.

### 1825

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα μένει μὲ τὴν μητέρα καὶ τοὺς δύο του ἀδελφούς, τὸν Τζιουζέππε - Τεμπάλντο, φοιτητὴν ιατρικῆς καὶ τὸν Φερδινάνδο, σπουδαστὴν. Ο 'Ιππόλυτος μελετάει γιὰ λίγο καιρὸν στὴ Πάδοβα κοντὰ στὸν ἔξαδελφό του, ζωγράφο Πιέτρο Παολέττι, διον εἰχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσει τὸν ζωγράφο Τζιοβάννι ντὲ Μίν, καθηγητὴ στὴν Ἀκαδημία τῆς Βενετίας.

### 1827—1831

Σπουδᾶει ζωγραφικὴ μὲ ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν προοπτικὴ, στὴν Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βενετίας κοντὰ στὸν καθηγητὴν Τεανκονύλλο "Ορσι. Φοιτᾶ στὸ ἐργαστήριο γυμνοῦ καὶ εἰκόνας τοῦ Τεόντορο Ματτεΐν καὶ τοπίου τοῦ Φραντσέσκο Μπανιάρα. Τὸ 1830 παίρνει ἕνα δραματικὸν ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο προοπτικῆς τῆς Ἀκαδημίας.

### 1832

"Τστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ συγγενῆ του, ζωγράφου Πιέτρο Παολέττι, νὰ ἔλθει στὴ Ρώμη, κατορθώνει νὰ δρεῖ τὰ χρήματα γιὰ τὸ ταξίδι, πουλώντας δεκατέσσερις μικροὺς πίνακες μὲ τὴν Via Crucis, παραγγελία τῆς ἐνοριακῆς ἐκκλησίας τοῦ Caerano di San Marco, κοντὰ στὴ Μον-

τεμπελλούνα, στὸ Τρεβίζο, ὅπου ὑπάρχουν ἀκόμα. Τις 16 τοῦ Γενάρη ἔχεται νὰ μείνει στὴ Ρώμη, στὸν ἔξαδελφό του Πιέτρο Παολέττι, καὶ γνωρίζει πολλοὺς καλλιτέχνες.

### 1833

Ζωγραφίζει τὶς σκηνὲς δύο θεάτρων τῆς Ρώμης. Ἐφαρμόζει στὶς vedute (ἀπόψεις) τὶς μελέτες τῆς προσπικῆς πάνω στὴ γραμμὴ τοῦ Καναλέττο καὶ τοῦ Τρανκουύλλο Όρσι. Τὸ καλοκαῖρι πάει γιὰ τρεῖς μῆνες στὴ Νεάπολη.

### 1834

Παίρνει τὴν παραγγελία νὰ ζωγραφίσει μία ἐκκλησία στὴ Ρώμη καὶ ἐργάζεται δχτὸ μῆνες. Στὸ ἀναμεταξὺ γράφει ἔνα μικρὸ βιβλίο «Μελέτες πρακτικῆς προσπικῆς», ποὺ ἔξαντλήθη γοργόσα καὶ ἔκανε τρεῖς ἐκδόσεις.

### 1837

Πάει στὴ Βενετία (μένει στὸν ἀδελφό του γιατὸ Τζιουζέππε - Τεμπάλντο) γιὰ νὰ φτιάξει μιὰ σειρὰ ἔλαιογραφῶν μὲ 'ἀπόψεις', γιὰ νὰ τὶς μεταφέρει σὲ τοιχογραφίες σ' ἔνα μέγαρο τῆς Ρώμης. Παρουσιάζει στὴν 'Ακαδημία τῆς Βενετίας τὸν πίνακα L'ultima ora di Carnevale a Roma, γνωστὸ μὲ τὸν τίτλο I moccoletti, ἔργο ποὺ θὰ τὸ ἐπαναλάβει σαρανταδό φορές λόγω τῆς μεγάλης ζήτησης τῶν θαυμαστῶν του γεγονὸς ποὺ μαρτυράει τὴν πρώτη μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ καλλιτέχνη. Τὸν Νοέμβρη, ἐπιστρέφει στὴ Ρώμη. Ζωγραφίζει δύο 'ἀπόψεις' τῆς Βενετίας καὶ δύο τῆς Ρώμης στὸ Caffé Greco. Σήμερα ὑπάρχει ἡ μία, Ponte di Rialto.

### 1838

Τὸ καλοκαῖρι είναι στὴ Βενετία γιὰ νὰ ἀποθανατίσει μὲ ἔργα του τὶς γιορτὲς γιὰ τὴν ἀφιξη τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Αὐστρίας. Φτιάχνει τοὺς πίνακες «Ἡ εἰσόδος στὴ Βενε-

τία» καὶ «Ἡ φεγγάτα», ποὺ ἀγόρασε ὁ αὐτοκράτορας τῆς Αὐστρίας.

Τὸν 'Οχτώβρη στέλνει δώδεκα πίνακες στὴν 'Εκθεση τοῦ Μιλάνου.

### 1838—1840

Διακόπτει τὴν παραμονὴ του στὴ Βενετία καὶ τὴ Ρώμη πρώτῃ φορὰ γιὰ νὰ πάει στὸ Μιλάνο, νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν 'Εκθεση, ὅπου παίρνει μέρος μὲ δώδεκα ἔργα καὶ δεύτερη φορὰ ὅταν πάει στὴ Τεργέστη γιὰ νὰ φτιάξει πίνακες κατὰ παραγγελία. 'Ανάμεσα σ' αὐτοὺς είναι ἡ Piazza della Borsa a Trieste. Συμμετέχει στὴν 'Εκθεση Καλῶν Τεχνῶν τῆς Τεργέστης.

### 1841

Πραγματοποιεῖ μερικὲς 'ἀπόψεις' τῆς Βενετίας καὶ τῆς Ρώμης, ποὺ ἀφεσαν πολὺ στὸν αὐστριακὸ ἀντιβασιλέα, ποὺ είχε ἐγκατασταθεῖ στὸ Μιλάνο καὶ τὴ Βενετία. Ζωγραφίζει στὴ Πάδοβα τὶς ἐπάνω αἰδούσες τοῦ Καφενείου Pedrocchi μαζὶ μὲ τοὺς ζωγράφους Τζιοβάννι Ντεμίν, Πιέτρο Παολέττι καὶ Βιντσέντσο Γκατσόττο. 'Ο Κάφρι κάνει τὶς τοιχογραφίες Campo Vaccino (Foro Romano), Le colonne traiane, Castel S. Angelo καὶ Foro d'Augusto.

### 1842

Ζωγραφίζει τοὺς πίνακες Effetto di nebbia sul campanile e su Piazza S. Marco καὶ Eclissi totale di sole dell'8 luglio veduta dalle Fondamente nuove ποὺ είχαν μιὰ ίδιαίτερη ἐπιτυχία. Τὸν Δεκέμβρη τοῦ ίδιου χρόνου ἐπιστρέφει στὴ Ρώμη καὶ λίγο ὑστερα γαρίζει στὸν πάπα Γρηγόριο XVI, ἀπὸ τὸ Μπελλούντο, δύο 'ἀπόψεις'.

### 1843

'Αφοῦ ἔμεινε τὸν 'Ιούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο στὴ Νεάπολη,

φεύγει τὸν Σεπτέμβρη μ' ἔνα γαλλικὸν πλοῖο καὶ περνώντας ἀπὸ τὴν Μάλτα, φτάνει στὴν Ἀθήνα. "Οσο καιρὸν μένει στὴν Ἑλλάδα φτιάχνει δεκάξι 'ἀπόφεις' καὶ ἔνα βιβλίο μὲ σχέδια. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα πάει στὴν Κωνσταντινούπολη ὅπου φτάνει τὶς πρῶτες μέρες τοῦ Νοέμβρη. Ἀπὸ τὴν Σμύρνη πάει στὴν Ἐφεσο. Στὴ Κωνσταντινούπολη φτιάχνει μερικοὺς πίνακες καὶ πολλὰ σχέδια καὶ μετὰ φεύγει ξανὰ γιὰ τὴν Ἀλεξανδρεία τῆς Αἰγύπτου. Ἀπὸ κεῖ μ' ἔνα καραβάνι φτάνει στὸ Κάΐρο καὶ ζωγραφίζει γαρακτηριστικές τοῦ δψεις. Ἀπὸ τὸ Κάΐρο ἐπιχειρεῖ ἔνα μαρού ταξίδι ἀνεβαίνοντας τὸ ποτάμι Νεῖλο ὡς τὸ Λούξορ. Στὸ Καρνάκ, ποὺ είναι οἱ ἀρχαῖες Θῆβες, κοντὰ στὸ Λούξορ, ζωγραφίζει μερικοὺς δύνομαστοὺς ναούς. Φεύγει πάλι ἀπὸ ἑδῶ καὶ φτάνει στὴ Νουβία στὴν Ἀνω Αἴγυπτο. Ἀπὸ τὴν Νουβία ἔχουμε μερικὲς «μνῆμες» σὲ μιὰ σειρὰ πινάκων. Ἐπιστρέφοντας μετὰ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο πρὸς τὴν μεσογειακὴν ἀκτὴν πηγαίνει στὴν Ιερουσαλήμ καὶ σὲ μερικὲς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στὴ Λαοδίκεια παίρνει τὸ πλοῖο γιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1844 ἐπιστρέφει τελικά στὴ Ρώμη.

#### 1844

Η Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βενετίας τοῦ προσφέρει τὴν ἔδρα προοπτικῆς, ἀλλ' ὁ καλλιτέχνης δὲν τὴν δέχεται. Τὸ καλοκαίρι μένει στὸ Μπελλούντο καὶ μετὰ στὴ Βενετία καὶ τὴ Ρώμη. Στὴ Ρώμη παίρνει μέρος στὴν Ἐκθεση Cultori di belle arti μὲ τὶς 'ἀπόφεις' ἀπὸ τὸ ταξίδι του στὴν Ἀνατολή.

#### 1845

Ζωγραφίζει δύο μεγάλες τοιχογραφίες στὸ μέγαρο Proscenium τῆς Πάδοβας. Παίρνει τὴν παραγγελία ἀπὸ τὸν πάπα Γρηγόριο XVI γιὰ τοὺς πίνακες «Πλατεῖα Ἀγίου Πέτρου» καὶ «Πλατεῖα Ἀγίου Μάρκου».

#### 1847

Τις 5 Ἀπριλίου πραγματοποιεῖ μὰ ἀνάβαση μὲ ἀερόστατο μὲ τὸν γάλλο ἀεροναύτη Francesco Arban ἔσκινώντας ἀπὸ τὴ Βίλλα Μποργκέζε τῆς Ρώμης καὶ φτάνοντας στὰ τρεῖς χιλιάδες μέτρα ὑψος. 'Ο καλλιτέχνης περιγράφει σ' ἔνα μεγάλο γράμμα αὐτὴ τὴ μοναδικὴ ἐντύπωση καὶ ζωγραφίζει μερικοὺς πίνακες γιὰ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος. Φτιάχνει τὸν πίνακα «Λαϊκὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τὸν Πάπα Pio Nono» ποὺ τὸν παρουσιάζει στὴ Βενετία καὶ προκαλεῖ τὶς ὑποψίες τῆς αὐτοριακῆς ἀστυνομίας.

Ἐπιστρέφει στὴ Ρώμη, ὅπου παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον τὶς κινήσεις γιὰ ἀπελευθέρωση ποὺ προωθεῖ ὁ Pio Nono. Τὸ φθινόπωρο κατατάσσεται στὴν πολιτοφυλακή.

#### 1848

Τις 24 Μαρτίου ὁ καλλιτέχνης ἀπὸ πατριωτικὸν ἐνθουσιασμὸν φεύγει ἀπὸ τὴ Ρώμη γιὰ τὴ Βενετία γιατὶ ἡ πόλη εἶχε ἐπαναστατήσει ἐνάντια στοὺς αὐτοριακούς. Παρουσιάζεται στὴ Palmanova στὸ Φριούλι γιὰ νὰ πολεμήσει καὶ τὸν στέλνοντα διοικητὴ σταυροφόρων ἀπὸ τὸ Μπελλούντο. Τὰ ἀπόστασμά του, ὕστερα ἀπὸ σκληρὴ μάχη στὸ Visco Illiria, κοντὰ στὴ Παλμανόβα, κυριάρεται ἀπὸ ὑπέρτερες ἐχθρικὲς δυνάμεις.

'Ο καλλιτέχνης πιάνεται αἰγμάλωτος καὶ διατρέχει τὸν κίνδυνο νὰ ἀπαγχονιστεῖ. "Τστερα ἀπὸ πολλὲς μέρες αἰγμαλωσίας ἐλευθερώνεται μὲ τὴν ὑποχρέωση νὰ πάει στὸ Μπελλούντο. Αὐτὸ κάνει, ἀλλὰ μαθαίνοντας ὅτι τὸν ἀναζητοῦν οἱ αὐτοριακοί γιατὶ προπαγάνδιζε ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, φεύγει μέσα ἀπὸ τὰ βουνά τοῦ Agordino, κατορθώνει νὰ διασχίσει τὶς αὐτοριακὲς γραμμὲς καὶ ἐπιστρέφει στὴ Βενετία, ὅπου τὸν Δεκέμβρη παντρεύεται μὲ τὴν Virginia Missana.

Στή Βενετία τὸν ὀνομάζον λοχαγὸν τῆς πολιτοφυλακῆς. Ζωγραφίζει μερικοὺς πίνακες ἀπὸ τὴν ἀντίσταση τῆς Βενετίας, ποὺ ἐπαναστάτησε ἐνάντια στοὺς αὐτοριακοὺς καὶ φτιάχνει μερικὰ σχέδια ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν πυροβολείων καὶ τοὺς τόπους τῆς μάχης στὸ Μέστρο καὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς.

#### 1849

Ἡ Βενετία, ὑστερα ἀπὸ ἡρωϊκὴ ἀντίσταση ἐνάμισυ χρόνον, ὑποτάσσεται στὴν Αὐτορία: ἀνάμεσα στοὺς σαράντα ἔξδριστοὺς, καὶ ἀπαίτηση τῆς αὐτοριακῆς κυβέρνησης, ὑπάρχει καὶ τὸ ὄνομα τοῦ καλλιτέχνη μαζὶ μὲ τοῦ Nicolo Tommaseo καὶ τοῦ Daniele Manin (στὸν κατάλογο ὁ ἔξδριστος εἶναι γραμμένος «Κάφρι ὑπάλληλος»: τὸ ὄνομα δὲν ἀφοροῦσε τὸν ζωγράφο, ἀλλὰ τὸν Michele Caffi, διμώνυμό του, ποὺ ὅταν ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοριακὸ ἀστυνόμο, εἶπε ψέματα ὅτι δὲν ἔπειτε νὰ τοῦ ἀποδώσουν καμὰ κατηγορία, γιατὶ ἡταν ἀθῶος καὶ ὅτι ἡταν γιὸς τοῦ προσέδρου τοῦ δικαστηρίου τοῦ Rovigo καὶ «πιστὸς ὑπήκοος» τῆς Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητας. Ἐτοι στὴ θέση του, ἔξοριστηκε ὁ Ἰππόλιτος Κάφρι). Ἐξόριστος, ἀντιμετωπίζει πολλὲς περιπέτειες ὥσπου νὰ φτάσει τὸν Σεπτέμβρη στὴ Γένοβα. Τὸν Ὁχτώβροη εἶναι στὴ Νίκαια. Μετὰ ἀπὸ παραμονὴ σὲ διάφορα μέρη τῆς Λιγνουανῆς Ἀκτῆς ἐπιστρέφει στὴ Γένοβα τὶς 13 Νοεμβρίου. Τὰ Χριστούγεννα βρίσκεται στὴ Φλωρεντία.

#### 1850

Στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἐπιστρέφει στὴ Γένοβα, δπου μένει γιὰ μερικοὺς μῆνες καὶ ζωγραφίζει μὰ σειρὰ 'ἀπόψεων'. Τὸν Σεπτέμβρη πραγματοποιεῖ ἔνα ταξίδι στὴν Ελβετία: Λουκέρνη, Bellinzona, Domodossola, Briga, Sion. Γενεύη, Λω-

ζάννη, πάει στὴ Νοβάρα καὶ μετὰ ἐπιστρέφει στὸ Τουρίνο δπου μένει μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1851.

#### 1851

(Ἀπρίλιος). Φεύγει γιὰ τὸ Λονδίνο δπου παρουσιάζει πίνακες σὲ μὰ ἔκθεση διεθνοῦς σημασίας στὸ Club τοῦ Στρατοῦ καὶ τὸ Nautiko στὸ Σαΐν Τζαήμις Σκουάρ.

#### 1851—1853

Ζεῖ ἀνάμεσα Τουρίνο καὶ Γένοβα.

#### 1854

Ταξίδι στὴν Ισπανία (Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Σεβίλη, Γρανάδα) δπου ζωγραφίζει μερικοὺς πίνακες. Ἀπὸ τὴν Ισπανία πάει στὴ Γαλλία.

#### 1855

Παραμένει στὸ Παρίσι περισσότερο ἀπὸ ἓνα χρόνο. Ἐδῶ συναντάει τὸν Daniele Manin ἔξδριστο ἀπὸ τὴν Βενετία. Παρουσιάζει στὴ Παγκόσμια Διεύθυνη τοῦ 1855 τρία ζῷα. Στὸ Ca' Pesaro βρίσκονται δύο 'ἀπόψεις' τοῦ 1855, ἀπὸ τὸ Παρίσι.

Τὸν Αὔγουστο γυρίζει ἀπὸ τὸ Παρίσι στὴ Ρώμη ὑστερα ἀπὸ δύτῳ χρόνια ἀπονοσίας.

#### 1855—1857

Ζεῖ στὴ Ρώμη, δπου φτιάχνει πολλοὺς πίνακες, καὶ ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς μὰ σειρὰ ἀπὸ 'ἀπόψεις' γιὰ τὴν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἀνάθεση τοῦ Πίου IX.

#### 1858

Τστερα ἀπὸ δέκα χρόνια καταδίκης γιὰ μὰ ἄδικη κατηγορία τῆς αὐτοριακῆς κυβέρνησης κατὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1848 (καταδίκη γιὰ «άρπαγές, κλοπὲς καὶ βανδαλι-

σμούνς» γιὰ τὶς ὁποῖες καταδικάζεται ἀπὸ συνωνυμία) τὸ δικαστήριο τῆς Βενετίας, τὸ 1858, τὸν ἀπαλλάσσει ἐντελῶς. Ἐγκαθίσταται ὁριστικὰ στὴ Βενετία στὴν οἰκία Salvadego στὴ Bocca di Piazza (σήμερα ἔδρα τῶν Γενικῶν Ἀσφαλειῶν) ποὺ ἀποκατέστησε στὴν παλιὰ τῆς λαμπρότητα τοῦ 13ου αἰώνα, τὸ 1926, ὁ δισέγγονός του. Ἐδῶ ζωγραφίζει στοὺς τοίχους δύο πίνακες μὲ αἰγυπτιακὰ θέματα καὶ ἔνα ποὺ παρουσιάζει τὸ Foro Romano, φτιαγμένα μὲ μιὰ τεχνικὴ τοιχογραφίας δικῆς του ἔμπνευσης.

#### 1860

Ο ζωγράφος φυλακίζεται γιὰ μερικοὺς μῆνες ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ ἀστυνομία ὑπὸπτος γιὰ τὶς πατρωιτικές του ἰδέες, ὑστερα ἀπὸ καταγγελία τοῦ ἀστυνόμου τοῦ Μπελλούνο.

Μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του (Σεπτέμβριος) ἐγκαθίσταται στὸ Μιλάνο κι ἀπὸ κεῖ φεύγει γιὰ τὴ Νεάπολη, δποὺ ζωγραφίζει τὴν θριαμβευτικὴ ἄφιξη τοῦ Βίκτωρα Ἐμπανούηλ. στὴν Πλατεία Ἀγ. Φεδονάνδου στὴ Νεάπολη.

#### 1861

Ἐγκαθίσταται στὴ Νίκαια καὶ τὸ Τουρίνο. Ζητάει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ ὑπηροότητα, τὴν ὁποία είχε σὰν βενετός.

Τὸ 1862, μὲ διάταγμα τοῦ Βίκτωρα Ἐμπανούηλ Β' γίνεται ιταλὸς πολίτης καὶ ἐπιστρέφει στὴ Βενετία

#### 1863

Παρουσιάζει στὸ Ridotto τῆς Βενετίας τέσσερις «προοπτικὲς» καὶ φτιάχνει ἑφτὰ τοιχογραφίες σὲ ἔνα βενετοιάνικο μέγαρο.

#### 1864

Πραγματοποιεῖ ἔνα ταξίδι στὸ Μιλάνο, Τουρίνο, Γένοβα καὶ μετὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἐπιστρέφει στὴ Βενετία.

#### 1865

Στὸ πάρκο τῆς ἔπαυλης Μαρίνη Μισσάνα, στὸ Καρπενέντο, ἴδιοκτησία τῶν συγγενῶν του, κατασκευάζει πάνω σὲ δικό του σχέδιο ἔνα μικρὸ μαυριτανικὸ ναὸ καὶ ζωγραφίζει τοιχογραφίες στοὺς τοίχους. Στὴν ἔπαυλη μένει γιὰ δύο μῆνες.

#### 1866

Μὲ τὴν ἀναγγελία τοῦ πολέμου ἐνάντια στὴν Αύστρια τὶς 13 Μαΐου, πηγαίνει στὴ Φλωρεντία, πρωτεύουσα τῆς Ἰταλίας, γιὰ νὰ ζητήσει τὴν ἀδειὰ νὰ ἐπιβιβασθεῖ σ' ἔνα ιταλικὸ πολεμικὸ πλοῖο. Μετὰ πάει στὸ Τάραντο, δποὺ παρουσιάζεται στὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Ναυτικοῦ, ναύαρχο Persano, μὲ συστατικὰ γράμματα.

Τὶς 21 Ἰουνίου φεύγει μὲ τὸ πολεμικὸ πλοῖο «Ἀνεξαρτησίω» μαζὶ μὲ τὸν ιταλικὸ στόλο ποὺ κατευθύνεται πρὸς τὴν Ἀγκώνα. Στὴν Ἀγκώνα ὁ ιταλικὸς στόλος, παραταγμένος γιὰ ναυμαχία μὲ τὸν αὐστριακό, ποὺ κυβερνοῦσε ὁ ναύαρχος Τεγκετόφ, ἀφῆσε νὰ χαθεῖ ἡ εύκαιρια γιὰ τὴ σύγκρουση σὲ μιὰ θέση ποὺ εἶναι εκκή. Ὁ στόλος ξανοιγόταν στ' ἀνοιχτὰ πρὸς τὴν Λίσσα, ὅταν σὲ σκληρὴ ναυμαχία δοκιμάστηκε σκληρά.

Στὴ ναυμαχία ὁ Ἰππόλυτος Κάφρι ποὺ είχε ἐπιβιβασθεῖ στὸ θωρηκτὸ «Βασιλιάς τῆς Ἰταλίας», ἔχασε τὴ ζωή του, μαζὶ μὲ τὸ πλοῖο του, ποὺ βούλιαξε, τὶς 20 Ἰουλίου 1866.

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

- 1) Ρώμη: *Trinità dei Monti*, 1834· έλαιογραφία σε μουσαμά, 20x25,5 έκ. Τπογραφή: «Διὰ χειρὸς Κάφρι 1837», δεξιά «Ρώμη διὰ χειρὸς Κάφρι».
- 2) Ρώμη: *Τὸ Πάνθεον*, 1837· έλαιογραφία σε μουσαμά, 35x50 έκ. Τπογραφή ἀριστερά: «Διὰ χειρὸς Κάφρι 1837», δεξιά «Ρώμη διὰ χειρὸς Κάφρι».
- 3) Ρώμη: *Πάνθεον, μιὰ πλευρά*, 1837· έλαιογραφία σε μουσαμά, 29x24 έκ.
- 4) Ρώμη: *Ἀποκριά*, 1837· έλαιογραφία σε μουσαμά, 27x35 έκ. Τπογραφή: «Ἀποκριὰ στὴ Ρώμη».
- 5) Ρώμη: *Ο "Άγιος Πέτρος καὶ τὸ Castel S. Angelo*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x41 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1843».
- 6) Ρώμη: *Τὸ Κολοσσαῖο*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x43 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι Ρώμη 1843».
- 7) Ρώμη: *Τὸ Μόντε Πίντσιο, τὸ πρωτεῖο*, 1846· έλαιογραφία σε μουσαμά, 25x43 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 16 Ιουνίου '46».
- 8) Ρώμη: *Τὸ Μόντε Πίντσιο*, 1846· έλαιογραφία σε μουσαμά, 19x27 έκ.
- 9) Ρώμη: *Η Άγορά*, 1856· έλαιογραφία σε μουσαμά, 33x51 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1856».
- 10) Ρώμη: *Η Ρωμαϊκὴ Άγορά*, 1856· έλαιογραφία σε μουσαμά, 59x88 έκ. Τπογραφή: «Φόρο ρομάνο (ρωμαϊκὴ ἀγορά) 1856. Διὰ χειρὸς Κάφρι».
- 11) Ρώμη: *Η Πλατεία Αγίου Πέτρου*, 1856· έλαιογραφία σε μουσαμά, 56x90 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1856».
- 12) Ρώμη: *Ρωμαϊκὴ Άγορά*, 1856· έλαιογραφία σε πανί, 44x69 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1856».
- 13) Νεάπολη: *Ἄπὸ τὴν παραλία τῆς Chiaia*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 27x52 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1843».
- 14) Νεάπολη: *Ἡ αφιξὴ τοῦ Βίκτωρα Ἐμμανουὴλ*, 1860· έλαιογραφία σε μουσαμά, 30x51 έκ. Τπογραφή: «Νεάπολη Σεπτέμβριος 1860. Ἀφιξὴ τοῦ Βίκτωρα Ἐμμανουὴλ. Κάφρι».
- 15) Αθήνα: *Ο Παρθενώνας*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 46x78 έκ. Τπογραφή: «Διὰ χειρὸς Κάφρι. Η Ἀκρόπολη τῆς Αθήνας 1843».
- 16) Αθήνα: *Τὰ ἔρείπια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁλύμπιου Δία τῆς Αθήνας*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 31x53 έκ. Τπογραφή: «Ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁλύμπιου Δία τῆς Αθήνας».
- 17) Αθήνα: *Πάνω στὴν Ακρόπολη*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 36,5x60,5 έκ. Τπογραφή: «Στὴν Ακρόπολη τῆς Αθήνας. Διὰ χειρὸς Κάφρι 1843».
- 18) Αθήνα: *Τὸ Θέατρο Ήρώδη τοῦ Αττικοῦ*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x58 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1843», ἔνδειξη στὴν πίσω πλευρά: «Κάτω ἀπὸ τὴν Ακρόπολη τῆς Αθήνας, Κάφρι 1843».
- 19) Αθήνα: *Ἀποψὴ τῆς Ακρόπολης ἀπὸ τὸν λόφο Φιλοπάππου*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 20,5x32,5 έκ. Τπογραφή: «Αθήνα—Κάφρι», ἔνδειξη στὴ πίσω πλευρά: «Ἀκρόπολη τῆς Αθήνας. Αποψὴ τοῦ Λόφου τοῦ Ἀρειού Πάγου ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ Φιλοπάππου. 1843 Κάφρι».
- 20) Αθήνα: *Τὰ Προπύλαια τῆς Ακρόπολης*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 32x31 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1843.29.6».
- 21) Αθήνα: *Ἐσωτερικὸ τοῦ Παρθενώνα*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 23x34 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι. Ο Παρθενώνας».
- 22) Αθήνα: *Ο Ναὸς τῆς Νίκης*, 1843· έλαιογραφία σε μουσαμά, 25x43 έκ. Τπογραφή: «Ἀκρόπολη. Μικρὸς ναὸς τῆς Νίκης. Κάφρι».

- 23) Αθήνα: Ή Πύλη τῆς Ἀγορᾶς, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 24x33 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι», ἔνδειξη στὴν πίσω πλευρά: «Ἡ Πύλη τῆς Ἀγορᾶς στὴν Ἀθήνα... ὁ δρόμος τῆς ἀγορᾶς ὅπου ὁ Ἀδριανὸς ἔβαλε νὰ χαράξουν τὶς τιμές τῶν ἐμπορευμάτων. Κάφφι, Ὁχτώβορης 1843».
- 24) Αθήνα: Ή Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 22x36 ἔκ. Ἐνδειξη στὴν πίσω πλευρά: «Κάφφι 1844».
- 25) Αθήνα: Πανόραμα, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 28x54 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Ἀθῆναι 1844».
- 26) Κωνσταντινούπολη: Ἀποψη ἀπὸ τὸ Πεδίο τῶν Ἀρμενίων, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 24x36 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι».
- 27) Κωνσταντινούπολη: Ἀποψη ἀπὸ τὰ Γλυκὰ Νερὰ Εύρωπης, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 26x40 ἔκ. Τπογραφή: «Κωνσταντινούπολη, ἀποψη ἀπὸ τὰ Γλυκὰ Νερὰ Εύρωπης, Κάφφι».
- 28) Κωνσταντινούπολη: Σκλαβοπάζαρο, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 20x30 ἔκ. Τπογραφή: «Τούρκικη ἀγορά. Κωνσταντινούπολη, 1843».
- 29) Κωνσταντινούπολη: Παζάρι, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 19x25 ἔκ.
- 30) Αἴγυπτος: Παζάρι σαλιῶν στὸ Κάιρο, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 20,5x12,15 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι».
- 31) Αἴγυπτος: Κάιρο. Νησὶ στὸ Νεῖλο, 1843· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 20x36 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Κάιρο».
- 32) Αἴγυπτος: Παζάρι σαλιῶν στὸ Κάιρο, 1843-44· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 17x24 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Ἀλεξανδρεῖα».
- 33) Αἴγυπτος: Κάιρο. Τὸ Τζαμὶ τοῦ Χασάν, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 26x35 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1844. Τὸ Τζαμὶ τοῦ Σουλτάνου Χασάν στὸ Κάιρο».
- 34) Αἴγυπτος: Ἐρείπια τζαμιοῦ στὸ Toclon 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 21x28 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1844».
- 35) Αἴγυπτος: Καφενεῖο στὸ Κάιρο, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 33x28 ἔκ. Τπογραφή: «Καφενεῖο στὸ Κάιρο 1844».
- 36) Αἴγυπτος: Κεντρικὸς δρόμος, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 34x27 ἔκ. Τπογραφή: «Κάιρο. Κάφφι 1844».
- 37) Αἴγυπτος: Τὸ Boolak τοῦ Καΐρου, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 27x42 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Κάιρο 1844».
- 38) Αἴγυπτος: Κάιρο. Υδραγωγεῖα, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 26x44 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1844. Τδραγωγεῖα στὸ Κάιρο».
- 39) Αἴγυπτος: Κάιρο. Παλάτι τοῦ Πασᾶ, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 27x44 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Κάιρο 1844».
- 40) Αἴγυπτος: Τὸ Καρνάκ στὶς Θῆβες, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 42x61 ἔκ. Τπογραφή: «Κάφφι. Τὸ Καρνάκ στὶς ἀρχαῖες Θῆβες».
- 41) Αἴγυπτος: Θῆβες, ὁ ναὸς τοῦ Καρνάκ, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 49x36 ἔκ. Τπογραφή: «Καρνάκ, Κάφφι 1844».
- 42) Αἴγυπτος: Θῆβες. Ἐρειπωμένος ναός, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 36x49 ἔκ. Τπογραφή: «Ναὸς στὶς Θῆβες τῆς Αἰγύπτου, 1844 Κάφφι».
- 43) Αἴγυπτος: Θῆβες. Ο σιγυπτιακὸς ναὸς τοῦ Καρνάκ, 1844· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 47x35 ἔκ. Τπογραφή: «Καρνάκ - Αἴγυπτος, Κάφφι 1844».

- 44) Αίγυπτος: Καραβάνι σε άνάπαυση, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 45x36 έκ. Τπογραφή: «Κοντά στις πυραμίδες του Σέφροστρι. Κάφρι 1844».
- 45) Αίγυπτος: Μνήμες Νουβίας, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 29x23 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι. Μνήμες Νουβίας».
- 46) Αίγυπτος: Κάιρο. Τζαμί και πηγή, 1853, έλαιογραφία σε μουσαμά, 37x29 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1853».
- 47) Ιερουσαλήμ: "Αποψη από τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κοντὰ στὴ κοιλάδα τοῦ Ἰωάσαφ, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 35x48 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι, 1844. Ἡ Ιερουσαλήμ ἀπὸ τὸ δρος τῶν Ἐλαιῶν».
- 48) Ιερουσαλήμ: Ἡ Πύλη τῆς Δαμασκοῦ στὴν Ιερουσαλήμ, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x33 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1844, Ἡ Πύλη τῆς Δαμασκοῦ στὴν Ιερουσαλήμ».
- 49) Ιερουσαλήμ: Τὸ τζαμὶ τοῦ Ὁμάρ, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 35x49 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι. Τὸ Τζαμὶ τοῦ Ὁμάρ πάνω στὰ ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου Ναοῦ, 1844».
- 50) Ιερουσαλήμ: Ὁ τάφος τῶν Βασιλέων, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 24x32 έκ. Τπογραφή: «Ιερουσαλήμ 1844, Κάφρι».
- 51) Ιερουσαλήμ: Ὁ τάφος τοῦ Ἀγ. Ἰακώβου, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 30x24 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι. Ιερουσαλήμ, 1844».
- 52) Μερόπη Ασία: Ὁ ναὸς τῆς Ἀρτεμῆς στὴν Ἔφεσσο, 1844, έλαιογραφία σε μουσαμά, 21x32 έκ. Τπογραφή: «Ο Ναὸς τῆς Ἐφέσου, Κάφρι», ἔνδειξη στὴ πίσω πλευρά: «Ο Ναὸς τῆς Ἀρτεμῆς στὴν Ἔφεσο τῆς Μιζοᾶς Ἀσίας, 60 μύλλια ἔξω ἀπὸ τὴ Σμύρνη, ἔνα ὑπαίθριο θέατρο τοῦ Ἡρώδη Ἀττικοῦ καὶ πò μακρονά ἔνα ὑδραγωγεῖο»
- 53) Βενετία: Τὸ Πόντε τοῦ Ριάλτο, 1845, έλαιογραφία σε μουσαμά, 31x42 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 54) Βενετία: Τὸ Πόντε τοῦ Ριάλτο τὸ πρωΐνο, 1844 - 1849, έλαιογραφία σε μουσαμά, 29x51 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 55) Βενετία: Ἡ Ρεγκάτα, 1844/49, έλαιογραφία σε μουσαμά, 29x44 έκ.
- 56) Βενετία: Ἡ Ρεγκάτα στὸ Κανάλ Γκράντε, 1844/49, έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x42 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 57) Βενετία: Πρωΐνὸ στὴν Πιατσέττα, 1844/49, έλαιογραφία σε μουσαμά, 24x40 έκ.
- 58) Βενετία: Ἀποκριὲς καὶ θεγγαλικά, 1844/49, έλαιογραφία σε μουσαμά, 18x32 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 59) Βενετία: Χιόνι καὶ όμιχλη, 1849, έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x42 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 60) Βενετία: Μῶλος, 1857, έλαιογραφία σε μουσαμά, 52x90 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι Βενετία 1857».
- 61) Βενετία: Σερενάτα στὸ Κανάλ Γκράντε, 1857, έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x37 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 62) Βενετία: Σερενάτα στὸν Ἀγ. Μάρκο, έλαιογραφία σε μουσαμά, 30x41 έκ.
- 63) Βενετία: Σερενάτα στὸ Κανάλ Γκράντε, 1858, έλαιογραφία σε μουσαμά, 26x41 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι».
- 64) Βενετία: Ἡ Πλατεία τοῦ Ἀγίου Μάρκου, 1858, έλαιογραφία σε μουσαμά, 53x85 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1858».
- 65) Βενετία: Πανόραμα ἀπὸ τὸ Ponte della Veneta Marina, 1858, έλαιογραφία σε μουσαμά, 30x96 έκ. Τπογραφή: «Κάφρι 1858».

- 66) Βενετία: 'Η προθλήτα καὶ ἡ παραλία τῶν Schiavoni, 1858· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 30x44 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι».
- 67) Βενετία: Κανάλ Γκράντε, 1858· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 33x49 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι».
- 68) Βενετία: 'Ο Σὰν Τζιόρτζιο Ματζιόρε καὶ ἡ Λιμνοθάλασσα τὴν ἡμέρα, 1858· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 33x51 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1858».
- 69) Βενετία: Νυχτερινὴ γιορτὴ στὴ Πλατεῖα Ἀγ. Μάρκου, 1858· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 29x43 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι».
- 70) Βενετία: Βραδιὰ Καρναβαλιοῦ, 1860· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 33x51 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1860».
- 71) Βενετία: 'Η προθλήτα τὴ δύση, 1864· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 43x60 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1864».
- 72) Βενετία: Πανόραμα, 1863· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 30x89 ἑκ.
- 73) Γένοβα: Πανόραμα, 1849· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 29x87 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1849».
- 74) Γένοβα: "Αποψη ἀπὸ τὸν "Αγιο Φραγκίσκο, 1849· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 16x33 ἑκ.
- 75) Γένοβα: 'Απὸ τὸ Sperone, 1851· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 29x44 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι. 1851».
- 76) Νίκαια: Πανόραμα, 1851· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 29x45 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Νίκαια τοῦ Πιεμόντε, 3 Σεπτεμβρίου 1851».

#### ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

- 77) Γενεύη: "Αποψη ἀπὸ τὶς ἐκβολὲς τοῦ Ροδανοῦ, 1850· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 28x47 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι. Η Γενεύη ἀπὸ τὶς ἐκβολὲς τοῦ Ρήνου 1850».
- 78) Τουρίνο: Superga, 1850· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 30x46 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι, Τουρίνο, 15.11. 1850».
- 79) Παρίσι: "Αποψη ἀπὸ τὸ παλάτι τοῦ Λούμπρου, 1855· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 50x81 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1855, Παρίσι».
- 80) Παρίσι: Μπουλεθάρ καὶ Πόλη S. Denis, 1855· ἔλαιογραφία σὲ μουσαμᾶ, 31x51 ἑκ. Τπογραφή: «Κάφφι 1855».

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

- 5 Παρουσίαση τοῦ Domenico Gardella
- 7 Πρόλογος τοῦ Δημητρίου Παπαστάμου
- 9 Εἰσαγωγὴ τοῦ Guido Perocco
- 21 Βιογραφικὲς σημειώσεις γιὰ τὸν καλλιτέχνη
- 27 Κατάλογος τῶν ἔργων τῆς έκθεσης

Μετάφραση κειμένων: Ἀριστέα Ράλλη

## ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- 66) Βασιλ.: Η πρεσβύτερος σάτυρος των ράντεντερντ. δ. 151 Γένοδο: "Άπο τη Βρετανία, 1851" έκπυργωμένη με πατεντάριο 26x44 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1850.
- 67) Βασιλ.: Κανάλ Γκράντ, 1858. Έκπυργωμένη με πατεντάριο 26x44 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1851.
- 68) Βασιλ.: Ο Σύνθηρος Ματζιάρα και η Αιγανοβάλαστρηγή μετατρέπεται σε απότυπο 12 μελών διατάξεων. Έκδότης 1858.
- 69) Βασιλ.: Νερούρηση μετατρέπεται σε απότυπο 12 μελών διατάξεων. Έκδότης 1858.
- 70) Βασιλ.: Βραχι Καραϊβού, 1860. Έκπυργωμένη με πατεντάριο 26x43 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1860.
- 71) Βασιλ.: Η πρεσβύτερη τη βάση του πατεντάριου με πατεντάριο 35x50 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1860.
- 72) Βασιλ.: Πανόραμα, 1868. Έκπυργωμένη με πατεντάριο, 30x50 ή.
- 73) Βασιλ.: Πανόραμα, 1849. Καπερούμη με πατεντάριο, 29x51 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1849.
- 74) Γένοδο: "Άπο την Αγγλία οργανικού, 1849" έκπυργωμένη με πατεντάριο, 16x33 ή.
- 75) Γένοδο: "Άπο τη Βρετανία, 1851" έκπυργωμένη με πατεντάριο 26x44 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1851.
- 76) Νίκαια: Πανόραμα, 1851. Έκπυργωμένη με πατεντάριο 29x45 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης Νίκαιας ή. Πανόραμα μετατρέπεται σε απότυπο 12 μελών διατάξεων. Έκδότης 1851.

## ΤΕΧΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

- 77) Γένοδο: "Άπο την Αδελαΐδα της Ρόδου, 1850" έκπυργωμένη με πατεντάριο 26x47 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1850.
- 78) Ταράνη: Σαρρά, 1850. Έκπυργωμένη με πατεντάριο, 26x45 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1850.
- 79) Παρίσι: "Άπο την πόλη της Ανδρέας, 1855" έκπυργωμένη με πατεντάριο, 30x51 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1855. Παρίσι.
- 80) Παρίσι: Μεσαλατίρ και Πόλη της Βασίλειος, 1856. Έκπυργωμένη με πατεντάριο, 31x51 ή. "Ταχυδρόμης" εκδότης 1856.

μετατρέπεται σε απότυπα με πατεντάρια

Έκτυπωση: Εύ. Α. Δενεζάκη

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΘΗΝΑ 1980