

κεντρο τεχνολογικων εφαρμογων  
αιθουσα τεχνης κτε

νικη καναγκινη  
τ α π ι σ ε ρ ι

αθηνα 6 φεβρουαριου - 6 μαρτιου 69



This show, devoted exclusively to tapestry, aims at presenting a body of work, a set of problems, I might say, in which I have been engaged for the last three years or so, and always in close relation to painting proper. These problems emerged long before I had acquired any special knowledge of the technique of tapestry work. I became interested in tapestry after visiting various museums with Coptic art and exhibitions of modern tapestry. Later, on the occasion of an extensive exhibition of French tapestry in London, this interest began to take a more concrete form. The French exhibition was a truly important presentation of the works of many well-known painters, translated into tapestries with impressive accuracy and amazing technical skill. When looking at some of these works from a distance, one had the impression that one was looking at a real painting; one could even discern the natural characteristics of the media used in painting, one could distinguish the various nuances, the differentiation achieved in the colour image by media such as oil-colour, poster-colour, water-colour, ink. One could perceive the stroke of the paint-brush, the accidental trickle of paint, and several other features that are only to be found in painting. This naturally aroused great admiration for the tapestry craftsman, the consummate technician, who must have spent a great number of years at his loom to reach this degree of skill. One could not help appreciating as well the craftsman's effort to transfer the painting so faithfully into the medium of tapestry, with all the details I have just mentioned. However, one also had the impression that all this had very little relevance to the actual material of tapestry: threads. Every material is autonomous, with possibilities that are exclusively its own. It is with this basic conviction that I ventured into tapestry. I have always had the urge to discover the simple, essential function of each material and the processing of its inherent possibilities.

I have shown my work in this field on three occasions until now: first in 1962, at a one-man show of paintings in Rome; then in 1965, at a one-man show of paintings at the Merlin Gallery, Athens; and during the same year, at the second International Biennale of tapestry at Lausanne. The gallery of the Centre of Applied Technology, which has so kindly opened its doors to me, is now housing the total bulk of my tapestry work for the first time.

NIKI KANAGINIS

Η έκθεση αύτή, άποκλειστικά άφιερωμένη στήν *tapisserie*, έχει σάν σκοπό την παρουσίαση μιᾶς δουλειᾶς, ένδος προβληματισμού θά δλεγα, πού μ' άπασχόλησε τρία περίπου χρόνια, παράλληλα πάντα και σ' άμεση σχέση με τής ζωγραφικής. Ο προβληματισμός άρχισε χωρίς ίδιαίτερη ειδίκευση και γνώση τής τεχνικής τής *tapisserie*. Τό διάφορον ξεκίνησε βλέποντας σὲ διάφορα μουσεία τά κοπτικά και έκθεσις σύγχρονης *tapisserie*. Αργότερα, μὲ τήν ενδιαφορά μιᾶς μεγάλης έκθεσης γαλλικής *tapisserie* στὸ Λονδίνο, τό διάφορον άρχισε νά γίνεται πιὸ συγκεκριμένο. Η έκθεση έκεινη ήταν μά πραγματικά άξιόλογη παρουσίαση τῶν έργων πολλῶν γνωστῶν ζωγράφων, ποὺ είχαν μεταφερθῆ σὲ *tapisserie* μὲ άξιοθάμαστη ἀκρίβεια και έκπληκτική τεχνική. Βλέποντας ἀπὸ κάποια ἀπόσταση μερικά ἀπὸ τά έργα αὐτά είχε κανεὶς ἀπόλυτα τήν αἰσθηση ἐνδός ζωγραφικοῦ πίνακα, διακρίνοντας ἀκόμα και τίς φυσικές ίδιότητες τῶν ψλικῶν ποὺ μεταχειρίζεται ή ζωγραφική, σὲ σημεῖο ποὺ νά ξεχωρίζονται ώς και οι διαφορές ποὺ δημιουργοῦν στήν χρωματική εἰκόνα τά διάφορα ψλικά, δπως τό λάδι, ή τέμπερα, ή ἀκουαρέλλα, τό μελάνι. Μποροῦσε κανεὶς νά διακρίνει ἀπότύπωμα πινέλου, τυχαίο τρέξιμο μπογίδας και διάφορα ὄλλα στοιχεῖα ἐντελῶς ζωγραφικά. "Ολα αὐτά προκαλοῦσαν δικαιολογημένα μεγάλο θαυμασμό γιὰ τὸν τεχνίτη ψφαντή, τέλειο ἐκτελεστή, ποὺ θά είχε ξοδέψει ἀρκετά χρόνια τής ζωῆς του μπροστά στόν ἀργαλειό. "Έκτιμοδε κανεὶς ἀκόμα τή προσπάθεια νά μεταφερθῇ πιστά τό ζωγραφικό έργο στήν ψφαντή, μ' δλες τίς λεπτομέρειες ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω, είχε δμως συγχρόνως τήν αἰσθηση πώς δλα αὐτά δὲν είχαν σχεδόν καμιά σχέση μὲ τό ψλικό τής *tapisserie*, τίς κλωστές. Κάθε ψλικό εἶναι αὐτόνομο μὲ τίς ἀποκλειστικά δικές του δυνατότητες. Μ' αὐτή βασικά τή σκέψη ξεκίνησα. "Επιθυμία μου ήταν πάντα ή ἀνακάλυψη τής ἀπλῆς λειτουργίας τοῦ ψλικοῦ και ή ἐπεξεργασία τής δυνατότητας ποὺ έχει αὐτό καθαυτό.

"Ως τώρα παρουσίασα τρεῖς φορές δείγματα αὐτῆς μου τής δουλειᾶς: Τό 1962 σὲ ἀτομική έκθεση ζωγραφικής στή Ρώμη, τό 1965 σὲ ἀτομική έκθεση ζωγραφικής στήν Γκαλερί Μέρλιν και τόν ίδιο χρόνο στή δεύτερη διεθνή Biennale τής *tapisserie* στή Λωζάννη. Η αἴθουσα τοῦ Κέντρου Τεχνολογικῶν "Εφαρμογῶν, ποὺ εὐγενικά μού παραχωρήθηκε, φιλοξενεῖ τώρα γιὰ πρώτη φορά τό σύνολο τής δουλειᾶς μου στήν *tapisserie*.

NIKH KANAKINH

CENTER OF APPLIED TECHNOLOGY  
ART GALLERY KTE

**NIKI KANAGINIS**  
**T A P E S T R Y**

**ATHENS FEBRUARY 6 - MARCH 6 - 69**









Τὸ Κέντρο Τεχνολογικῶν Ἐφαρμογῶν ἔχει τὴν τιμὴν καὶ Σᾶς προσκαλέση τὴν Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 1969 ὥρα 20 στὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων tapisserie τῆς Νίκης Καναγκίνη, στὴν Αἴθουσα Τέχνης Κ.Τ.Ε., Σκαραμαγκᾶ 5 (ἀπὸ Πατησίων 59), Μουσεῖο.

Η ἐκθεσηθὰ διαρκέσῃ ἀπὸ 6 Φεβρουαρίου ἕως 6 Μαρτίου. Θὰ είναι ἀνοικτὴ κάθε μέρα, ἐκτὸς ἀπὸ Κυριακής καὶ Ἔορτές. Ωρες: 10·13, 18·21.

