



Παρουσιάστω για πρώτη φορά δυο λεπάνια μου.
Πανηγυρίζω στήν Αθήνα το 1950.
Ζωγραφίστηκα από τότε που θυμάμαι τόν έαυτό μου και τέλειωσα τήν Σχολή Καλών Τεχνών το 1973.

Οι πρώτοι δάσκαλοί μου στήν Ζωγραφική ήταν ο Σαραφινός, ο Βλαχόπουλος και ο Δρόσος.

Στήν Σχολή παρακολούθησα τό Έργαστήρι του Μόραλη και Μυταρά.

Έργαστηκα στό Έργαστήριο τής Εθνικής Πινακοθήκης και σήμερα είμι: καθηγήτρια τής Ζωγραφικής στήν Σχολή Διευθυντικής τής Θ' Μ.Δ.Τ.Σ. Αθηνών (πρώτη Δοξιάδη).

Μέσα στά ξερά μου είναι: η ζωή μέ τά «άπτα» άντικείμενα, καθηγήτρια τή πιθ πολλά, πού γιώθω τόν «φυγασμό» τους και προσπαθώ νά τόν φανερώσω γιά νά μάς μιλήσουν σέ μαζί όπλη διάσταση...

“Αγ τό ξήλω καταγέρει, όπό σάς πού άπειθύσαται θά τό μάζθω...

Γ. Κ.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΚΡΑΛΛΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η ΓΚΑΛΕΡΙ «ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ»
ΣΑΣ ΗΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΑΛΛΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ '78
ΣΤΙΣ 8.30' π.ρ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 — 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΩΡΕΣ 10 — 2 ως 6 — 9

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΕΙΣΤΑ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 7 — ΤΗΛ. 3224261





Γράφοντας γιὰ ἔνα συνάδελφο κινδυνεύεις νὰ πεῖς κοινοτοπίες, γνωστά πράγματα. Είναι ἡ πρώτη φορά ποὺ τὸ κάνω, καὶ νομίζω ὅτι εἶμαι ὁ πιὸ ἀκατάλληλος.

Γνώριμο κλίμα, ὑπερβατικό, ἀνυπόστατο, ὅπου, σὰν συναισθηματικὸ σκηνικό, τοποθετοῦνται πράγματα καθημερινά, τρυφερά ἢ σκληρά, μνήμες καὶ διώγματα. Σὲ πρῶτο πλάνο κατὰ κανόνα. Μιὰ γειθένια μετουσιώνεται εὔκολα σὲ ποίηση, είναι ἡ ἴδια ποίηση. Τὰ ἔργα τοῦ ΟΤΕ ὅμως; Ἡθελημένη ἀδειότητα, τεχνικῆς καὶ πριμιτιβίστικη ἀντίληψη ποὺ νὰ ἀποφῆς πῶς ἡ θητεία στὴν Σχολὴ δὲν ἄφησε τὰ ἔχνη της. Τ' ὅφησε μυστικὰ ὅμως. Μιὰ μόνη γείωση τῆς αἰώνιας πρακτικῆς γυναίκας καὶ μιὰ μόνιμη φυγὴ στ' ὄνειρο τὸ δυστυόστατο τῆς φυχῆς τοῦ Ἑλληνα. Φαίνεται, πῶς καὶ ἡ γεωγραφική του θέση δὲν είναι ἄχετη σ' αὐτό.

Πάντως ἡ πιὸ θετική σου ἀρετή, ἀγαπητή μου Γεωργιάννα είναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ προσωπικὴ καὶ μακρυά ἀπὸ Σχολές, «—ισμούς», ἐπικέττες κλπ. ἀτρόμοι φαιρά γνησιότητας αἰσθήματος ποὺ ἀποπνέουν τὰ ἔργα σου.

Διὰ διάζουμαι νὰ σὲ κατατάξω. Ἀπλῶς συναντῶ ἔνα γνώριμο κλίμα. Φαίνεται πῶς αὐτὸ τὸ κλίμα ἀρχίζει νὰ γίνεται δικό μας πράγμα, ιθαγενές, καὶ ποὺ χαρακτηρίζει ἔνα μεγάλο μέρος τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Ζωγραφικῆς. Πῶς νὰ τὸ ὄνομάσουμε αὐτὸ τὸ κύμα ποὺ ἀπλώνεται τελευταία στοὺς Νεοελλήνες ζωγράφους. Σουρεαλισμὸς καθαρὸς ἀπ' ὅτι ξέρουμε δὲν είναι. Νεορεαλισμὸς πάλι δὲν είναι. Ἀλλὰ γιατί πρέπει νὰ τὸ ὄνομάσουμε κάπως, σώνει καὶ καλά; Αὐτὸ ἄς τὸ κάνουν οἱ ἀρχμόδιοι τεχνοκρίτες.

Προλογιζόντας ἔνα συνάδελφο δράσκουμαι σ' αὐτὸ τὸ δίλημμα. Μήπως κανένας γέος «—ισμὸς» ἐν ὅψει; Πάντως τὰ στοιχεῖα ποὺ περιέχει καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐρμηνεύονται, παραπέμπουν σὲ πολλοὺς «ισμούς». Τί μυστήριο πράγμα ἡ ζωγραφική! Πόσα κατορθώνει μὲ τὸ «τίποτα»!

Μὰ τί νὰ πῇ ἔνας ζωγράφος γιὰ ἔνα συνάδελφό του; Πάντως ὁχι σὰν αἰσθητικὸς τῆς τέχνης νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ ἀναλύσει, ἀνατρέχοντας στὶς γνώσεις του, στὶς θεωρίες, στὴν αἰσθητικὴ του θέση κλπ. Ὁπως καὶ νὰ τὸ κάνουνε ὁ θεωρητικὸς τῆς τέχνης δὲν θὰ αἰσθανθεῖ ποτὲ σὰν τὸ ζωγράφο: «ἀπὸ μέσα» δηλαδή. Ἡ δουλειά τοῦ ζωγράφου είναι νὰ ζωγραφίζει καὶ ὁχι νὰ ἀναλύει κριτικὰ τὴν δουλειά του καὶ τῶν ἄλλων. Γιατὶ τότε φαλκιδεύει τὸ συναίσθημα καὶ τὸν αὐθορμητισμό του.

Ἡ δουλειά καὶ μόνο ἡ δουλειὰ καὶ ἡ ἔρευνα μάς δικαιώνει κάποτε. Ὁ DALI λέει: «Κανένα ἀριστούργημα δὲν ἔχει γίνει ἀπὸ τεμπέλη καλλιτέχνη».

ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ