

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 22 ΦΕΒΡ. 3-17 1972

1076



LOUKOPOULOS

THE HELLENIC AMERICAN UNION 22 MASSALIAS ST. FEBR. 3-17 1972



ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 32 ΓΛΥΠΤΑ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 22 ΦΕΒΡ. 3-17 1972

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΜΗΣ





Από τὸ 1966, τελευταίᾳ χρονιᾷ ποὺ ἔξέθεσε δὲ Λουκόπουλος, ἡ σιγανὴ ἀλλὰ σίγουρη ώριμανση τῆς τέχνης του τραβοῦσε μυστικά τὸ δρόμο της. Ἔγραφα τότε πώς κάθε ἔργο του «μαρτυράει μιὰν ἄνοδο πάνω σὲ δσα προηγοῦνται. Δὲν ἀρνεῖται δμως τὰ προηγούμενα. Θεμελιώνει καὶ χτίζει κάθε νέο ἔργο του πάνω σ' αὐτά.» Θὰ μποροῦσα νὰ πῶ τὰ ἴδια σήμερα, μὲ κάποιαν ίκανοποίηση, ἀφοῦ τὰ γλυπτὰ ποὺ ἐκθέτει τώρα, μετὰ ἀπὸ 5 χρόνια ἡθελημένης ἀπουσίας, ἐπιβεβαιώνουν τὴν κρίσην εἰκείνη.

Ομως μαρτυροῦν καὶ κάτι ἄλλο, πέρ' ἀπὸ τὴ στερεότητα καὶ τὴ σοφία τῆς δομῆς τους: πώς δὲ Λουκόπουλος ἔξουσιάζει πιὰ ἀπόλυτα τὸ δυσήλατο ὑλικό του, δπως δείχνουν οἱ «νεκρὲς φύσεις» ἀπὸ σίδερο, κάτι παραλληλεπίπεδα ἢ κύβοι μὲ κοφτὲς ἄκμές, ποὺ ἀπὸ τὶς πλευρές τους προβάλλουν σὰν ἀπὸ παράθυρα, φόρμες ἀπαλές σὰ φύλλα καὶ ἄνθη ποὺ λὲς πώς ἀγγίζοντάς τα θὰ ὑποχωρήσουν καὶ πώς ὁδεύοντας μέσα στὴν ἀφαίρεση, ἔχει κατορθώσει νὰ λειτουργοῦν τὰ βασικὰ γεωμετρικὰ στερεὰ σὰ μουσικὰ σημεῖα, ποὺ δὲ θεατὴς μπορεῖ νὰ τὰ συνθέσει δπως τοῦ ἀρέσει, γιὰ νὰ βρῇ τὴν ἀρμονία τῶν δγκων ποὺ τοῦ πηγαίνει.

Ἄσκητικά, καὶ ρωμαλέα σὰν προσωκρατικοὶ στοχασμοί, νὰ θέλουν ἄραγε νὰ μᾶς ποῦνε πώς πέρ' ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια τοῦ καθημερινοῦ βίου, ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου ἐκφράζεται μέσ' ἀπὸ τὴ γεωμετρία καὶ τὴ μουσική; Καταφυγὴ ἀναχωρητῆ μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, ἢ παραδοχὴ τοῦ κόσμου καὶ προτάσεις γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν ἀρμονιῶν του;

Since 1966, the last year that Loukopoulos exhibited, the slow and steady ripening of his art has been continuing in secret. I wrote then that «each of his works rises higher than its predecessors. He does not, however, deny the earlier ones; on the contrary each new work is founded and built on the earlier ones.» I could say the same today with some satisfaction, since the sculptures he shows today after five years of deliberate absence confirm that judgment.

But his new works also show something beyond the solidity and wisdom of their structure Loukopoulos now completely dominates his unyielding material as his iron «still lives» show — parallelepipeds or cubes with sharp corners from whose sides, as from windows, appear pliant forms like leaves and flowers which seem as though they should yield to the touch. In his progress into abstraction, he has made his basic geometrical solids function like musical notation which the spectator can compose as he wishes in order to find the harmony of volumes which suits him.

Ascetic, and robust, like pre-socratic meditations, are they signifying to us that, beyond the incidents of the everyday, the essence of man is expressed through geometry and music? The refuge of an anchorite far from the world or acceptance of the world with proposals for seeking out its harmonies?

A. Γ. ΞΥΔΗΣ

A. G. XYDIS





‘Η δουλειά πού παρουσιάζω, είναι κυρίως τής τελευταίας πεντετεύαις. Η έπιλογή τῶν ἔργων, ἀπό έναν μεγαλύτερο ἀριθμό, ἔγινε μὲ τρόπο πού νᾶ ὑποδεικνύη τὴν ὁργανική τους ἐξέλιξη καὶ γι' αὐτὸν ἀναγκαστηκαν νᾶ συμπεριλάβω ἐλάχιστα βασικά κομμάτια τοῦ 1966, πού δέν ἔχουν, ἄλλως τε, ἐκτεθεῖ στὴν ‘Ελλάδα. Θᾶ μπορεῖ κανένας, ἔτσι, νᾶ παρακολουθήσῃ, ἐφ' ὅσον τὸ ζητήσῃ, τὰ πνευματικὰ μου ἐνδιαφέροντα καὶ τὴ μέθοδο πού ἀκολούθησα στὴ μορφολογικὴ τους διαδικασία. Θεώρησα περιττό νᾶ μεταχειριστῶ τίτλους πού πιστεύω παρακαλῶνταν τὴν ἀμεσότητα ἐπαφῆς. Η ἀριθμηση ὑποδεικνύει, κατὰ κάποιο τρόπο, μιᾶς χρονολόγηση.

Βασικὸ ἔργοισμα στὴ δουλειά μου στέθηκε ἡ διερεύνηση, μὲ καθαρὰ πλαστικὰ μέσα, τῆς ἔννοιας τοῦ χῶρου καὶ ἡ ἀναζήτηση γιὰ καινούριες πιθανότητες συναρτήσεων. Δέν είναι ἡ ἔννοια τοῦ “ώραίου” καθ' ἕαυτόν, μᾶς, περισσότερο, ἡ ἀπορία, τὰ ἔρωτήματα πάνω στὸ φαινόμενο τοῦ γίγνεσθαν πού διεγέρουν τὸν ἐσωτερικὸ μου μηχανισμό. Μὲ τὰ πιο λιτά μέσα, θεληματικά, ἀναζητῶ μιᾶν ἀναφορά σὲ βασικές καὶ συνοπτικές ἔννοιες γιὰ νᾶ θεμελιώσω τὸν ἐσωτερικὸ μου κόσμο.

Σ' αὐτὸν τὸν ἀγῶνα “νᾶ ξανθέρω ὅτι εἶχαν οἱ ξανθοί καὶ βρέθη καὶ χάθη ξανά καὶ ξανά”, ὅπως λέει ὁ ποιητὴς καὶ πού δέν ἔχει, ζωας, ἄλλη δικαίωση παρὰ “μονάχα τὴν προσπάθεια” θέλησα νᾶ δοκιμάσω τὶς προσωπικές μου δυνατότητες.

Η διαμόρφωση τοῦ χῶρου τῆς αἴθουσας στέθηκε ἀντικείμενο τὸ διατέταρας μελέτης. Οἱ συνεργάτες μου Σουζάνα καὶ Δημήτρης Λυτρανικῆς, ἀρχιτέκτονες, ξεκινῶντας ἀπό τὸ δεδομένο τῆς αἴθουσας καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γλυπτῶν ὁργάνωσαν τὰ ἔργα σὲ μικρότερα σύνολα, ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθος καὶ τὰ εἰδικὰ τους χαρακτηριστικά. Τὸ τοποθέτησαν πυκνότερα ἡ ἀραιότερα καὶ ίεράρχησαν τὰ κενά γιὰ νᾶ ἀναδεῖξουν τὰ ἔργα. Οἱ διεστίσεις τῶν βάσεων ἔγιναν σ' ἔναν κάναβο ἀναλογιῶν πόστε νᾶ μποροῦν νᾶ συνδυαστοῦν καὶ μεταξύ τους καὶ μὲ τὰ ἔργα.

Η μουσικὴ τοῦ Μιχάλη Αδάμη (τετλος Γλυπτα 1972) ἔχει γιὰ πρώτη ς λη της μιᾶς μαγνητοφωνημένη συλλογὴ ἥχων ἀπό τὰ ἔδα τὰ ἔργα μου, μέσα στὸ ἔργαστήρ. Γιὰ τὴν τελικὴ της μορφὴ χρειάστηκε πολὺ δημιουργικὴ προσπάθεια. Σκοπός της είναι νᾶ δημιουργήσῃ ἡχητικὰ ἰσοδύναμα, ὑποδεικνύοντας τὴ βαθύτερη συγγένεια πού δέν ἔχουν αὐτές οἱ τέχνες.

Πιστεύω, ἔτσι, ὅτι δοκιμάζοντας νᾶ βροῦμε τὰ σημεῖα τομῆς γλυπτικῆς-ἀρχιτεκτονικῆς-μουσικῆς, προσφέρουμε σὲ διάλογο ἔνα θέμα μὲ καινούριες δυνατότητες.

Κλέαρχος Λουκόπουλος

Φεβρουάριος 1972