



ΚΛΕΙΩ ΝΑΤΣΗ

Ή ζωγραφική τῆς Κλειὼς Νάτση ξεκινάει βασικὰ ἀπὸ τὸ χρῶμα καὶ τελειώνει στὸ χρῶμα. Ενα χρῶμα ποὺ ἔρχεται ἄλλοτε ζεστὸ καὶ ἀνελέητο μὲ μιὰ δύναμη ποὺ σὲ τινάζει ἀπάνω καὶ ἄλλοτε άβρό, λυρικό, ἀπαλὸ σὰν τραγούδι.

Δὲν εἶναι καινούργια ή ζωγραφική τῆς Νάτση. Σὲ μιὰ πορεία ποὺ ὅλο καὶ ἀνεβαίνει, στὰ τελευταῖα ἰδιαίτερα χρόνια, ἔστησε ἕνα ἔργο καὶ ἕνα ὄνομα ἀξιόλογο ὅχι μονάχα στὴν καλλιτεχνικὴ σκηνὴ τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῆς πανελλήνιας ζωγραφικῆς ἐποπτείας.

Γεννημένη καὶ μεγαλωμένη στή Θεσσαλονίκη ἐκθέτει ἐδῷ καὶ 20 χρόνια τόσο σὲ ἀτομικές της ἐκθέσεις στήν ᾿Αθήνα καὶ στή Θεσσαλονίκη ὅσο καὶ σὲ ὁμαδικὲς στὸν τόπο μας καὶ στὸ ἐξωτερικό. Τὸ μῆνα τοῦτο ἐκπροσωπεῖ τὴν πατρίδα μας, μαζὶ μὲ ἄλλους ἐκλεκτοὺς ζωγράφους, στὴ Διεθνῆ Biennale τῆς ᾿Αλεξανδρείας.

Ή Νάτση, ἕνας όλοκληρωμένος κόσμος εὐαισθησίας καὶ καλλιτεχνικῆς ἀγωγῆς ἡ ἴδια, ἄρχισε τὴ ζωγραφική της πορεία μέσα ἀπὸ τοὺς κόσμους τοῦ ἐμπρεσσιονιστικοῦ χώρου. Έχοντας τὸ μεγάλο ταλέντο τῆς χρωματικῆς εὐαισθησίας, δούλεψε σκληρὰ γιὰ νὰ κατακτήση τὴ λειτουργικὴ συνθετικότητα τοῦ ζωγραφικοῦ της πίνακα.

Ή ἀναζήτηση στὴν ἔκφραση τῆς μορφῆς τὴν προβλημάτιζε πάντα καὶ τὴν προβληματίζει ἀκόμα καὶ τώρα στὴν προσπάθειά της αὐτή. Δίπλα σ' αὐτὴν ἡ ὀργάνωση τοῦ χώρου εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς «μορφῆς» τοῦ ζωγραφικοῦ της ἔργου. Ἰδιαίτερα σήμερα ποὺ μὲ τὴν ἀφαίρεση καὶ τὴν ἀπλοποίηση, χαρακτηριστικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς, ξεχείλισε ὁ χῶρος ἔξω ἀπὸ τὴ γεωμετρικὰ καθωρισμένη ζωγραφικὴ ἐπιφάνεια τοῦ πίνακα. Στὶς μέρες μας ὁ ζωγραφικὸς χῶρος εἶναι ἕνας ὁλόκληρος κόσμος χωρὶς σύνορα καὶ στέκεται σὰν πρωταρχικὸ χρέος τοῦ ζωγράφου νὰ τὸν ὀργανώση δίνοντάς του τὴ σφραγίδα τῆς προσωπικῆς του εὐαισθησίας καὶ τὴ συνθετική του δομή.

Στὶς πιὸ πάνω σκέψεις κινεῖται καὶ ἡ ζωγραφικὴ πράξη τῆς Νάτση. ᾿Αφοῦ ξεπέρασε τὶς πρῶτες, ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἐμπειρίες τῆς πρώῖμης ἐμπρεσσιονιστικῆς ματιέρας της, προχώρησε σὲ μιὰ ἀφαίρεση ποὺ ἔφτασε σχεδὸν στὰ σύνορα τοῦ ἀνεικονικοῦ, πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια, γιὰ νὰ καταλήξη στὴν ὡριμότητα τῆς σημερινῆς της δουλειᾶς. Μὲ τὴ βαθειὰ ζωγραφική της εὐαισθησία ἄγγιξε τοὺς ζεστοὺς χρωματικοὺς τόνους τῶν φθινοπωρινῶν φύλλων της σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ πίνακες μὲ θέματα «Φυλλώματα» ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μᾶς δίνει, σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ συνθέσεις μὲ τὸ τίτλο «Πολιτεῖες», ἕναν ἄλλο ζωγραφικὸ κόσμο, ὅπου τὸ συνθετικὸ δέσιμο τῶν μορφῶν σωστὰ ζυγιασμένο σὲ μιὰν ἐλεύθερη ἀρχιτεκτονικὴ δομὴ μᾶς πείθει γιὰ τὴν ποιότητα τῆς συνθέσεώς της. Στὴν τελευταία τούτη δουλειά της ἡ Νάτση δὲν ἀνήκει σὲ καμμιὰ «σχολὴ» καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ κανένα ζωγραφικὸ προηγούμενο ἀπὸ τὰ τόσα ποὺ φυτρώνουν καθημερινὰ γύρω μας. Ἡ τέχνη της, εἶναι ἡ ἴδια της ἡ προσωπικὴ ἐμπειρία μὲ τὸ δικό της ἀτομικὸ βίωμα ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ δανειστῆ τίποτα ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ.

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1971

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ



Ή Κλειὼ Νάτση γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη. Φοίτησε δυὸ χρόνια στὴ Σχολή Καλῶν Τεχνῶν στὴν ᾿Αθήνα. ὙΕνῷ ἀκόμα σπούδαζε ζωγραφικὴ ἔλαβε μέρος στὴν Πανελλήνια ὙΕκθεση τοῦ 1953. ὙΕκτοτε ἐξέθεσε σὲ 7 Πανελληνίους καὶ ἔλαβε μέρος σὲ 12 ὁμαδικὲς ἐκθέσεις στὴν ᾿Αθήνα καὶ τὴ Θεσσαλονίκη. Δουλειά της παρουσίασε σὲ 5 ἀτομικὲς ἐκθέσεις. Τὸ 1969 συμμετέχει στὴν Ἦπλας. Τὸν ἱδιο χρόνο, λαβαίνει μέρος στὸ Salon de l'Art Libre στὸ Παρίσι ὅπου βραβεύεται καὶ ἔργο της. Συνεργάζεται μονίμως μὲ τὴ Γκαλερὶ De Vallombreuse στὸ Παρίσι. Τὸ 1971 συμμετέχει στὴν Μπιεννάλε ᾿Αλεξανδρείας. Ἦπλας της βρίσκονται στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη ᾿Αθηνῶν, στὴν Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στὴ συλλογὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στὴν Πινακοθήκη τῆς Ρόδου καὶ σὲ ἰδιωτικὲς συλλογὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἔξωτερικό.

Cleo Natsi was born in Salonica. She attended classes for two years at the Fine Arts School of Athens and while still a student she participated in the Panhellenic Exhibition in 1953. Since then she has participated in 7 Panhellenic Exhibitions and 12 other exhibitions within the country. In addition to the above she has shown her work in 5 one-man exhibitions in Athens and Salonica. In 1969 she exhibited with a group of Greek artists in Roumania. Her work was also shown in U.S.A. in the Dubose Gallery in Dallas. In the same year she took part in the Salon de l' Art Libre, in Paris, where she was awarded a prize. She exhibits permanently at the De Vallombreuse Gallery in Paris. In 1971 she participated in the Alexandria Biennale. Paintings by her can be seen in the National Picture Gallery of Athens, the Picture Gallery of Salonica, the Collection of the University of Salonica the Munnicipal Gallery of Rhodes and in various private collections in Greece and abroad.

The work of Cleo Natsi begins with colour and ends in colour. A colour which is sometimes warm and merciless, and at other times it is tender and lyrical, and as gentle as a song.

Her painting has already its history. During her career which has been a constant process especially in these last years, she has succeeded in establishing a name not only among the artists of Northern Greece but also in the wider artistic scene of the country.

Born in Salonica, she exhibited for the last twenty years both in that city as well as in Athens. She also participated in group-exhibits in this country and abroad. This month she is representing Greece, together with a few outstanding artists, in the International Biennale of Alexandria.

Natsi's painting is an intergrated world of sensitivity and artistic discipline. Her work stems from the region of impressionism. She combines an exceptional talent with a strong sense of colour and she strives to achieve an effectual composition in her pictures. She is always in search for the best expression of «form» and alongside with it the organization of the given space in her canvasses. Abstraction and simplification are the characteristic trends of present-day art, and this brings the composition beyond the geometrically defined surface of the picture. In our days, artistic space is a world in itself, without boundaries, and the painter's first task is to organize it with his personal touch of sensitivity in the best structural form.

The work of Cleo Natsi moves along with these lines. After surpassing her first experiences on impressionistic expression she advanced towards an abstraction which almost reached non/figurativism, five years ago, to end in the maturity on her present work. With her profound sensitivity she touched the warm colour tones of her autumnal leaves in a series of pictures under the title «Foliage», while in another series entitled «Cities» she gives us another painting area, where the organization of balanced forms in a free architectural composition is fully convincing. Natsi's latest work does not belong to any «School» and is not influenced by any artistic precedent, from those which spring up every day around us. Her art is a strictly personal experience, an individual life feeling which doesyt need to borrow anything from any one else.

Salonica, November 1971.

ANDREAS IOANNOU

