

Η Μ.Κ.Ε. «ΤΕΧΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ
σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης
του
ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΝΑΚΟΥ

που θα γίνουν
την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 1988
ώρα 8 μ.μ.

ΕΠΙΜΑΣ
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΛΑΣ
ΤΑΜΒΑΚΗ



Διάρκεια έκθεσης 25 Ιανουαρίου - 6 Δεκεμβρίου
Ανοιχτά: Δευτέρα - Παρασκευή 5-8
Σάββατο 10-1

Η Έκθεση οργανώνεται με τη συνεργασία της ιστορικού της Τέχνης
κ. Κάπας Κιλεσοπούλου



ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ

«ΤΕΧΝΗ» Μ.Κ.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΝΤΟΥ 5

Όταν ο ιστορικός της Τέχνης προσεγγίζει το έργο του Παπανάκου, αντιμετωπίζει την πρόκληση να εκφραστεί περισσότερο σαν ποιητής παρά σαν επιστήμονας. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε χαρακτηριστικό που κατά καιρούς έχουν επισημανθεί στη δουλειά του, όπως, δροσερός ναιβισμός, χρωματική ένταση, η δι' εμπρεσιονιστικού αλλά και εξηρεσιονιστικού τρόπου αποτύπωση της ερωτικής του σχέσης με τη φύση, η δημιουργία μιας προσωπικής μυθολογίας μακριά από τις αθλιότητες του σύγχρονου αστικού κόσμου που θέτει υπό απαγόρευση το όνειρο.

Πώς εξηγείται όμως αυτό το αίσθημα βαθύτατης ψυχικής ευφορίας που πλημμυρίζει το θεατή της ζωγραφικής του; Πώς αυτά τα ταπεινά και ενιοτε ασημαντά, θεματικά, τοπιά καταφέρουν ακόμη και τον αισθητικά ανυπώσιαστο, να τους παραδίδουν, μέσω των δυνήσεων που εκπέμπουν;

Ο Παπανάκος έχει το χάρισμα να μπορεί να μας δανειζει την όρασή του και την ικανότητα να επικοινωνεί ανεπίπεδα, ουσιαστικά και άμεσα. Η τεχνική του, πολύτροπη, ανάλογη του πλήθους και της ποιότητας των αισθημάτων του, καθιστά περιττό το ψαχούλεμα για επιρρέες ή αφομοιώσεις καλλιτεχνικών ρευμάτων, καθώς μέσα από τους χυμούς της, ο ορατός κόδων αποκτά αληθινές διαστάσεις, που δεν είναι μόνον υλικά ή νοητικά αντιληπτέα αλλά, κυρίως, ψυχικά. Τα στοιχεία της φύσης μεταβάλλονται σε στοιχεία όχι παραμενίνα αλλά σ' αυτά που δαιμονίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Τα κάθε είδους κτίσματα, σπίτια, στρατώνες, παράγκες, ξωκλήσια, που τόσο αγαπάει να ζωγραφίζει, μορφοποιούνται πλαστικά και ευλύγιστα σε ζωντανούς οργανισμούς που στεριώνουν παντού και εξομολογούνται τη μοναξία τους ή προβάλλουν την θαλάσση που δημιουργείται υπό την σκέπη τους. Η λαχάρα για εναγκαλισμό δηλώνεται με την κυριαρχία της καμπύλης. Δεν είναι τυχαία η απουσία τεκτονικής δόμησης στη σύνθεση, αφού αυτό που ενδιαφέρει είναι η ανέλιξη της συγκίνησης. Το μικρό μένεθος των πινάκων υποχρεώνει την παραπτηρικότητά μας για οξύνθει και λειτουργεί σαν πράξη εξεμπενσιού: μικρογραφόντας τον κόδων, ο καλλιτέχνης τον δαμάζει και συμφιλιώνεται μαζί του. Στις τέμπερες, που συγκροτούν και τον κύριο όγκο δουλειάς, το επιδέξιο σχέδιο υπερσκελίζεται από τη ζωηρότητα και την τολμηρότητα του χρώματος. Στα σχέδια καθ' αυτά, άλλοτε υπερισχύει ένας ιδιαιτέρα περιγραφικός ναιβισμός κι άλλοτε μια περίεχην συνθετική διαπραγμάτευση. Ενώ στις ακουαρέλες ο τόνος χαμπλώνει αχνό χρώμα, οικονομία στοιχείων δημιουργούν μια καινούργια ατμόσφαιρα γεμάτη λυρισμό και μελαχολία.

Παρόλο που η πραγματικότητα παραμένει πάντα η θεματική αφετηρία, ωστόσο η φαντασία την πυρπολεί, επιβάλλοντας, έτσι, τις δικές της διαστάσεις στην τελική διατύπωση. Ο άνθρωπος είναι ενταγμένος ισδιά με τις άλλες οργανικές οντότητες στη φύση: στα πορτράιτα – ανδρών κυρίως – τον απασχολεί με την ηρωική του υπόσταση, μέσα από τον θαυμασμό που του

εμπνέει η λαϊκή παράδοση. Ενώ η γυναικεία μορφή σπανιζεί, είναι η θάλασσα, η γη, όλη η φύση που ενδύεται τη θηλυκότητά της, διαχέοντάς την στο σύνολο.

Η ζωγραφική του Παπανάκου εξελίσσεται. Χάρη στον επίμονο προβληματισμό του, ωθείται να βαθαίνει και να εμπλουτίζεται.

Μ' αυτή την έκθεση, επιστρέψει στο Κύκκι, όπου, από το 1956 ως το 1959, υπηρέτησε σαν ανθυπίατρος σε διάφορες μονάδες της θηλυκής Μεραρχίας. Την εμπειρία της ζωής του στα διάφορα φυλάκια της Δοϊράνης, στο Μπέλες και στα Παρρόδια, αποτύπωσε τότε σε μια σειρά πινάκων, που σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μας δίνειται η ευκαιρία να χαρούμε παράλληλα με πλήθος άλλα έργα που σ' αυτή την αναδρομική παρουσία τους, δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του καλλιτεχνικού του μόχου.

Κάτια Κιλεσοπούλου
Θεσσαλονίκη
Ιανουάριος 1988

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930. Έζησε την παιδική του ηλικία στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασκεί το επάγγελμα του γιατρού-παθολόγου. Ζωγραφίζει από το 1945. Τακτικός συνεργάτης της Μικρής Πινακοθήκης «Διαγώνιος» από το 1974. Πραγματοποίησε 6 ατομικές και 18 ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, Φλωρεντία, Αθήνα, Πολύγυρο, Λάρισα. Έργα του βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.