

1598

P E R D I K I D I S
Π ΕΡΔΙΚΙΔΗΣ



ATHENS HILTON GALLERY OCTOBER 1963



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στόν Πειραιά τό 1922 και φοίτησε στήν 'Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Τό 1953 έλαβε μία υποτροφία ἀπό τό Ισπανικό κράτος. Φοιτά στήν Σχολή Καλών Τεχνών τής Μαδρίτης και στή Σχολή Γραφικών Τεχνών (χαρακτική, λιθογραφία). 'Από τό 1953 έγκαθίσταται δριστικώς στήν Μαδρίτη.

'Οφείλω ν' ἀναγνωρίσω στόν Περδικίδη μὲ τό ΐδιο μέτρο και μὲ τὴν ἴδια συναισθηματική θέρμη τὴν διπλὴν ιδιότητα τοῦ 'Ελληνα καὶ τοῦ 'Ισπανοῦ δπως τὴν ἀναγνώρισε ἡ 'Ισπανία καὶ γιὰ τὸν Θεοτοκόπουλο στό τέλος τοῦ 16ου καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα. Τό δικαιώμα αὐτὸ τό ἀπέκτησαν καὶ οἱ δύο γιατί κλείνουν τό Ισπανικό στοιχεῖο μέσα στή ζωγραφική τους, δχι στήν ἐπιφάνεια οὔτε ἀκόμη στόν παλμὸ ποὺ τὴν ἀναζωογονεῖ, ἀλλὰ σὲ ἕνα ἀδιόρτο τρόπο τῆς κινήσεως, στήν αὐτηρότητα, στήν λιτότητα, στήν συγκλονιστική πνευματικότητα.

'Ο Περδικίδης είναι μία αὐθεντία μέσα στή νέα ισπανική ζωγραφική. 'Εδω στήν Μαδρίτη ἔφθασε στήν όλοκλήρωση τῆς τέχνης του. 'Εδω ἐργάζεται, ἐδω ζεῖ, ἐδω δημιούργησε τὴν οἰκογένειά του, Τό ισπανικό στοιχεῖο διαπερνᾷ τό ἐλληνικό, τοῦ δίνει χαρακτήρα, κατά κάποιο τρόπο τό μορφοποιεῖ. 'Αλλὰ τό ισπανικό στοιχεῖο στά ἔργα τοῦ Περδικίδη είναι κάτι ποὺ στήν ζωγραφική του ματιέρα ἔχει ἔνα εἰδικό μυστήριο. Είναι ἔνας ἑσωτερικός παλμός, μιά ἔνταση, ἔνα συγκρατημένο ξέσπασμα, μιά ἀλλοίωση τῶν αἰσθήσεων, μία πυρετώδης κατάσταση. 'Οσο γιὰ τό ἐλληνικό στοιχεῖο είναι στόν Περδικίδη ἔνα πεπρωμένο. Κάτι πού είναι ςηλη καὶ πνεύμα συγχρόνως, γῇ καὶ ἀγέρας καὶ φλόγα. Τό ἐλληνικό στοιχεῖο ἔνσωματώνεται στὶς δημιουργίες αὐτοῦ τοῦ ζωγράφου, παρωτρύνει καὶ στηλώνει τίς καλλιτεχνικές του ἐπιτεύξεις. 'Ακόμα καὶ ἐγὼ ποὺ δὲν είμαι 'Ελληνας καὶ δὲν μπορῶ δυστυχῶς νὰ γράψω αὐτές τίς

κριτικές άποψεις στήν άγαπημένη γλώσσα της κλασσικής Ἑλλάδος, αἰσθάνομαι τὴν ἐντασην αὐτοῦ του πάθους τῆς Ἑλληνικῆς γῆς στὴ σκέψη του Περδικίδη νὰ ἐπιβάλλεται στὴν μορφολογία τῆς ιδιάζουσας ζωγραφικῆς του μ' ἔνα τρόπο ξεχωριστό ποὺ δὲν μπορεῖ ν' ἀποδοθῇ μὲ λέξεις.

Ἄπο τὸν καιρὸν ποὺ γνωρίζω τὸν ζωγράφο—σχεδόν μόλις ἔφθασε στὴν Μαδρίτη—παρακολουθῶ τὸ ἔργο του. Στὴν ἀρχὴ δημιουργοῦσε ἔναν παραστατικὸν ναυτουραλισμό, σήμερα κατευθύνεται πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐνὸς «νέου παραστατισμοῦ» (*Neosfiguration*). Σὲ αὐτὸν ἀλλαξεῖ μὲ τὸν καιρὸν ἡ μορφολογία τῶν πραγμάτων ἀλλὰ δχι τὰ σύμβολα οὔτε ἡ ἀρχιτεκτονικὴ στὸ βάθος της. Ὁ ἀνθρώπος στὴν οὐσία του εἶναι δὲ ίδιος, δὲ ίδιος στὴν συναισθηματικὴ του ἐπικοινωνία. Τό ἑλληνικὸν δύμας πνεῦμα ποὺ στὴν ἀρχὴ μᾶς τὸ μετέδιδε ἀπὸ τὴν ἔξωτερη μορφὴ τῶν πραγμάτων, σήμερα συγκεντρώνεται στὸ βάθος τῶν δημιουργιῶν του καὶ πιθανὸν πέρα ἀπὸ τὴν βαθύτερη οὐσία τους, στὸ ἔξωκοσμικὸν τους στοιχεῖο, στὸ μυστήριο τῆς ζωγραφικῆς ματιέρας καὶ τὸν ίδιον τοῦ ἀνθρώπου, σ' αὐτὸν ποὺ εἶναι ἔνα ξεχείλισμα τοῦ πάθους.

Τὸ ἑλληνικὸν στοιχεῖο στὴ ζωγραφικὴ τοῦ Περδικίδη ἔχει τὴ σιγουριά τῆς πέτρας καὶ τὴν ἀλαφράδα τοῦ ἀγέρα. Εἶναι μιὰ μυστικὴ ροή τῆς ἑλληνικῆς πνοῆς ποὺ ξεπερνᾷ τὴ ζωγραφικὴ ἐνότητα καὶ ἀπλώνεται στὸ ἀπεριόριστο πλάτος τοῦ σύμπαντος. Ὁ κόσμος τοῦ Περδικίδη δέν χωράει στούς περιορισμοὺς τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφανείας, ξεχύνεται πέρα ἀπ' αὐτήν, ἡ φωνὴ του ἀπλώνεται στοὺς πιό μακρινοὺς δρίζοντες. Εἶναι μιὰ κραυγὴ ποὺ ἔκφραζεται σὲ μιὰ πραγματικότητα ποὺ ταιριάζει στὸ δικό μας σύγχρονο πνεῦμα. Μιὰ πραγματικότητα τῆς ἑλληνικῆς γῆς που εἶναι «ἄλλη», πολὺ διαφορετική ἀπὸ αὐτὴν ποὺ μορφοποίησε τὸ ἀνθρώπινο σῶμα στὴν ἑλληνικὴ τέχνη τὴν ἐποχὴ τοῦ Περικλῆ, ἀλλὰ δχι μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη οὔτε λιγότερο οὐσιαστικὴ μέσα στὴν ἔξελικτικὴ πορεία τῆς τέχνης.

Ο Περδικίδης εἶναι ἔνας μεγάλος Ἑλληνας ζωγράφος ποὺ ἔμαθε στὴν Ἰσπανία κάτι ποὺ ἐπίσης ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία τῆς τέχνης δείχνει σ' ὥρισμένες στιγμές τῆς πνευματικῆς της πορείας; τὴν αἰώνιοττητα τῶν πραγμάτων, ἐμβαθύνοντας τὸ ἔξωκοσμικὸν τους στοιχεῖο διεισδύοντας στὴν ἐσωτερική τους ἔννοια μὲ μιὰ βαθιά τομή καὶ διορατικὴ ἀνάλυση ποὺ τὸν ὀδηγεῖ στὴν κατάκτησή τους. Ἐνας μεγάλος ζωγράφος, εὐαίσθητος, τολμηρὸς καὶ μέντονη πνευματικότητα. Ἡ μουσική του ἡχεῖ μέσα μας μοντέρνα ἀλλὰ σὰ νᾶρχεται ἀπὸ πανάρχαιο χώρο. Τοῦ Θεοτοκόπουλου μᾶς ἡρθε ἀπὸ τὶς ἀνήσυχες κορφές τοῦ δρους Σινᾶ, τοῦ Περδικίδη ἀπὸ ἀπὸ τὶς ζωντανές πλαγιές τῶν Μυκηνῶν. Ἀπὸ τὴν Ἰσπανία αὐτὸν ποὺ στὸν Ἑλληνα τῆς Κρήτης ξέσπαγε σὲ μιὰ ἐσωτερική δργή, ξανοίγεται σ' αὐτὸν τὸν Ἀθηναϊο σ' ἔνα ψιθυριστὸ ἀνατρίχιασμα τοῦ ἀγέρα ποὺ δίνει τὴν ζωὴ στὴν ἀθάνατη σοφία τῆς Ἑλλάδος.

JOSÉ DE CASTRO ARINES
(Secr. General de la Section Espagnole de L' A. I. C. A.)

Dans le grand brassage d' idées et de recherches et dans la confusion, les peintres contemporains, livrés à eux même, s' emploient à decouvrir leur propre vérité et les moyens de la traduire.

Mais en dehors de toute tradition, de tout répère, les risques sont grands de se perdre dans l' acceptation de modes qui n'ont pour elles que leur nouveauté, ou de se limiter à des recherches de langage.

Aller jusqu' à l' essentiel, se garder des originalités, qui seront les poncifs de demain, et innover les moyens d' expression appropriés à cet essentiel pue sont ceux qui y atteignent. La place que Perdikidis s' est assuré apparaît d' emblée au témoin, à la fois singulière et considérable.

Singulière parceque ses toiles offrent à nos yeux, par leur dépouillement volontaire, singulière par le charme, l' envoutement qu' elle exerce d' emblée sur notre sensibilité. Considerable enfin, par ce que ces tableaux nous restituent d' un univers dont nous avions perdu la trace mais qui demeurait cependant profondément enfoui en nous.

Ce n'est pas par hasard que me viennent sous la plume ces références aux mondes perdus que l' archéologie nous restitué.

Les fouilles ne nous apportent rien d' autre que le témoignage de l' existence de parents oubliés. Elles nous les font retrouver et stimulent des fibres qui alimentaient à notre insu, notre sensibilité.

C'est ainsi qu' à l' exemple de ces contacts avec les vestiges du passé venant enrichir le patrimoine sensoriel et sentimental les récentes compositions de Perdikidis nous font non pas decouvrir, mais retrouver et justifier cette part de nous même à laquelle notre mémoire n' avait plus accès.

Nous en éprouvions parfois le poids jusqu' à l' oppression, mais la voici, cette source débarassée des pierraillies et des ronces. La peinture de Perdikidis a, tout au long de son évolution, baigné dans une limpide où l' espace et le temps se rencontraient pour s' unir à la sérénité.

Si certaines œuvres attestent un tourment, une angoisse, elles n' en sont jamais le compte rendu, seulement le témoignage. Elles en sont le souvenir et la leçon non pas le récit. Comme ces tombeaux antiques où les lettres des héros apparaissent seulement comme servant à la pérennité de leur gloire. Comment, étant ce qu' il est, Perdikidis aurait-il pu se complaire dans une certaine rhétorique picturale et préférer à la méditation, les ressources du lyrisme.

Mais qu' on s' abandonne à l' apparent statisme de ces toiles et l' on constate bien vite qu' elles son pareilles à ces lacs dont la surface sans rides dissimulent des courants tumultueux et mêles.

Sans doute, appartient-il à ce Grec de nous faire retrouver, à travers une des plus vieilles civilisations dont il est demeuré proche, une des principales origines de notre sensibilité. Peut-être aussi, nourri des mystères antiques, était-il destiné à nous faire souvenir que les drames ne s' accompagnent pas nécessairement de ténèbres et de grands mouvements, mais que la lumière la plus éclatante et certaines immobilités sont celles de la tragédie.

Dans les œuvres de Perdikidis le problème de l' homme confronté à l' éternité me semble arrivé à son point culminant. Les forces demeurent affrontées dans une lumière dont l' intensité implacable ne permet aucune dérobade. Etant sans issue le drame requiert, dans son expression, un dépouillement recueilli.

Quelles que puissent donc être les ressources techniques, dont il dispose et dans le cas présent, elles n' appellent aucune réserve le peintre devra se soumettre à la rigueur. D' ailleurs lorsque la pensée est aussi élevée qu' elle apparaît ici, elle porte l' œuvre bien plus loin que ses qualités formelles.

Et c'est pourquoi, je considère comme considérable la contribution de Perdikidis au mouvement pictural d' aujourd' hui.

Albert Sauvennier

DIMITRI PERDIKIDIS was born in Piraeus of Greece in 1922. He studied at the School of Fine Arts in Athens and Madrid. He obtained a scholarship from the Spanish State in 1953. Since then he lives in Madrid.

«Retrospective of Modern Spanish Painting», Seville.
 «Anthological Exhibition». Museum of Modern Art. Madrid.
 «Exhibition Gal. Kasper». Lausanne.
 «International Exhibition of New York. Spanish Pavilion. New-York.
 «Spanish Contemporary Art». Kunstverein. München.
 «International Exhibition of Painting». Gal. O'Hana. London.
1963 «O Foreign Painters». Barcelone.
 «4 Greek Artists». Gal. Architektoniki Athens.

PRIZES

1959 Prize of Eching (Spanish)
 1961 Prize of the Critic. Atheneum. Madrid.
 1961 «Il Swiss» International prize for Abstract Painting. Lausanne.

MUSEUMS

Evansville. Indiana.
 De Witte Memory Museum. San Antonio Texas.
 Peabody Museum. Nashville. Tennessee.
 His paintings are also kept in private collections in Spain, England, Greece, Switzerland, Belgium, U.S.A. and South America.

PERSONAL EXHIBITIONS

1957 National Museum of Modern Art.
 1958 Gal. Buchholz. Madrid.
 1960 Gal. Nebli. Madrid.
 1960 Gal. Woodstock London.
 1961 Atheneum. Madrid.
 1993 Gal Tartessos. Torremolinos Spain.

HAS PARTICIPATED TO FOLLOWING EXHIBITIONS

1953 Panhellenic Exhibition Athens.
 1954 III Bienal de Barcelone. Barcelone.
 1955 «Three greek artists». Madrid.
 1956 Gal. Norte. Caracas.
 1958 «Spanish Modern Eching» Gal. Avril. Madrid. «Spanish Modern Eching. Lisbon.
 1960 Exhibition of the «Biosca» price.
 1961 Exhibition of the «Biosca» price.
 «Spanish Contemporary Painting». Palais des Beaux Arts. Brussell.
 «VI Bienal of Sao Paolo». Sao Paolo.
 «Exhibition price of the critic». Atheneum. Madrid.
 «Spanish Contemporary Art». Santillana al Mar.
 «Spanish Contemporary Art». Helsinki.
 «International Exhibition of Painting». Wolfram Echenbach.
 «Gal. Corsario». Ibiza.
 «Exhibition of the International Swiss Prize for Painting». Lausanne.
 «Gal. Falazik». Bochum.
 «Exhibition of small size painting». Atheneum. Salamanca.
1962 «Five Spanish Painters». Casablanca.
 «Spanish Contemporary Art». Berlin. Bonn. Rabat.

